



Het
Theeblaadje

Jaargang 8

Nummer 4



INHOUD

INHOUD.....	2
AFSCHEIDSBRIEF.....	3
MEMES.....	6
GETHEEST.....	8
MINI MAXI.....	11
TOP 10 BT'S.....	15
EUHM, WAT?.....	19
VIDEOGAMERECENSIE.....	22
SPROOKJE 2.0.....	24
NOOT AAN FOLIE.....	26
OUD PRAESIDIUM (SPELLETJES).....	28
NIEUW PRAESIDIUM.....	30
AFTITELING.....	32



AFSCHEIDSBRIEF

Lieve (oud)(praesidium)leden,

Dit was het dan. Het is ondertussen vier jaar geleden dat ik de impulsieve beslissing nam om me kandidaat te stellen voor het praesidium van Moeder Theepot. Ik was geen lid, was nog nooit naar een kransje geweest en kende dus ook nog niemand. Daar stond ik dan, voor een onbekend huis ergens in het prachtige Gent, met een klein hartje, maar vastberaden om ervoor te gaan. Een nieuwe deur ging voor me open, letterlijk en figuurlijk.

Die avond werd ik verkozen voor de functie Taart & Thee, niet mijn eerste keuze want ik moet bekennen dat ik toen geen fan was van thee (*shame*). Soms kunnen kleine keuzes of momenten je leven veranderen en dit was er zo eentje. Ik wist nog niet waarom, maar ik kon het voelen.

Mijn allereerste theekransje zal ik nooit vergeten. Ik had geen idee wat ik moest verwachten en stond dan ook versteld toen er drie uur lang een immense rij stond aan de bar. Die avond voelde ik mijn voeten en vooral mijn armen niet meer, theekannen zijn zwaar, *you know*. Maar de sfeer zat goed en de tijd vloog voorbij, het was een succes. Het was de start van jaar vol fantastische activiteiten met als kers op de taart het lustrum. 5 jaar Moeder Theepot werd een week lang in stijl gevierd en dit is tot op vandaag één van mijn mooiste theepotherinneringen. Ik kijk dan ook al uit naar het feestje dat 10 jaar Moeder Theepot zal brengen.

De drie daaropvolgende jaren zou ik praeses worden. Wie had dat gedacht? Ik alvast niet. Het was een wilde rit. Wat me zal bijblijven is de chaos (en de frietjes) voor een kransje of de paniek wanneer je plots voor de camera moet gaan staan met fel licht in je ogen, niet wetend waar je moet kijken, wel wetend dat heel Vlaanderen dit zal zien. Nu ben ik best wel trots op mijn awkward zinnetje “Dat

zal waarschijnlijk Ice Tea zijn dan” in het journal. Theepot heeft vaak in de schrijnwerpers gestaan. Wakker worden en zien dat je berichtjes hebt van Gert Late Night, radiozenders, kranten... het was speciaal. Theepot was trending.

En terecht! Zelf heb ik te veel mooie herinneringen om ze hier allemaal aan te halen (tenzij ik er een volledig Theeblaadje aan kan wijden). Mijn favoriete activiteiten zijn waarschijnlijk de theecantus, het kermiskransje (Tea FOOR two) en het halloweenkransje waarop mijn kotgenoten als mij verkleed waren, maar ik heb me keer op keer geamuseerd. Ook de vergaderingen (hoe chaotisch ook) waren momenten in de week waar ik naar uitkeek. Als laatste mag op stap gaan met het praesidium natuurlijk niet in dit lijstje ontbreken.

Tijdens deze fantastische tijd ben ik gegroeid als persoon. Ik ben ook wijzer geworden, ik ontdekte namelijk dat thee meer is dan water met een smaakje, dat kaastaart echt (lekkere) taart is en dat pastelkleuren het mooist zijn. In de praesidiumchat heb ik ook dingen “geleerd” waarvan ik niet snap dat mensen dit (willen) weten, *please stay out of trouble you guys (you know who you are)*. Maar de belangrijkste boodschap is dat openstaan voor nieuwe avonturen en kansen grijpen tot meer kan leiden dan je ooit had durven hopen.

Dankbaar voor de uit de hand gelopen grap die Moeder Theepot ooit was en trots op de warmste studentenvereniging die ze vandaag nog steeds is. Dankbaar voor de kans die ik heb gekregen en de mooie momenten die ik heb mogen beleven. Dankbaar voor de mensen waarmee ik telkens een topTEAM mocht vormen en fier op wat we samen hebben gerealiseerd. Dankbaar voor de vriendschappen die hier zijn ontstaan. Dankbaar dat ik de liefde heb gevonden op een plaats waar ik mijn hart verloren ben. Dankbaar voor alle stukjes taart en elke lach. Dankbaar voor alles wat Moeder Theepot me heeft gebracht, ik zal het koesteren.

Samen met Jana maakte ik op de allerlaatste activiteit een taart waarvan het belangrijkste ingrediënt liefde was. Liefde voor Moeder Theepot en alles waar het voor staat. Een toepasselijke

manier om dit hoofdstuk af te sluiten, het leek wel een afscheidsritueel. Dit is geen vaarwel, maar tot ziens. Het is tijd geworden voor een ledenlintje.

Mag Moeder Theepot voor altijd blijven bestaan!

Keizer Praeses out <3

Veel liefs,
Aïsha



MEMES



niemand:
matthias en achim voor geen enkele goeie reden



hij is lid van moeder theepot



GETHEEST

Slaapinfusies

Met de examens in het vooruitzicht durven niet alleen slaappatronen vreselijk verstoord worden, ook in slaap vallen lukt niet altijd even vlotjes. Gelukkig zijn er verschillende infusies die een beetje kunnen helpen om toch beter in slaap te vallen. Of toch, dat is wat ze claimen. Om geen slapende honden wakker te maken even een kleine opmerking van algemeen nut: ik gebruik thee en infusie hier gewoon random door elkaar, maar bedoel wel de hele tijd infusie (*sorry not sorry*).



Om te beginnen gaan we voor de meest goedkope infusie die ik in de winkel kan vinden, de klassieke **kamillethee** van Boni. Oorspronkelijk had ik deze thee in een ver verleden gekocht omdat ik last had van keelpijn en volgens Wikipedia kamillethee met honing ideaal het ideale medicijn daartegen. En eigenlijk ook omdat er een bloemetje op de verpakking staat, bloemetjes zijn leuk. Op dat moment vond ik het eerlijk gezegd echt vies, het stonk en smaakte naar niks. Maar ik had een pak van 20 zakjes gekocht en dat moest op natuurlijk. Na ongeveer tien zakjes begon ik de smaak van kamillethee te appreciëren en nog eens tien zakjes later vond ik het zo lekker dat ik het tegenwoordig nog steeds regelmatig drink. Of het mij echt helpt met in slaap te vallen hou ik liever in het midden, ik voel me niet veel rustiger of slaperig na het drinken, maar het is in elk geval minder opwekkend dan een tas koffie of zwarte/groene thee.

Pukka night Time is de tweede thee die ik eens probeer. Het zakje is mooi in zijn eenvoud, rustgevend donkerblauw met zilver opschrift. De thee zelf ruikt heerlijk kruidig en het geheel vormt een mooie symfonie van smaken. Pukka gebruikt haver bloeiende toppen als hoofdingrediënt en vult dat aan met onder andere kamillearoma, lavendel, zoethout, valeriaan, limoenbloem en groen rama tulsiblad. De bijkomende melding dat mensen met een hoge bloeddruk moeten opletten met zoethout wekt wat ongerustheid op, wat resulteert in een niet echt rustgevend effect. De eerste nacht slaap ik dus in elk geval niet veel beter. Wanneer ik echter te weten kom dat je zonder problemen een kop zoethoutthee per dag mag drinken, zelfs bij hoge bloeddruk, lijkt dat deze infusie toch rustgevender dan eerst gedacht. Beter in slaap vallen doe ik er niet van (denk ik), maar een heerlijk rustgevend moment voor het slapengaan geeft het wel.



Clipper Snore & Peace Herbal Tea.

Ik had net aan mezelf beloofd om geen nieuwe thee meer te kopen voor ik op zijn minst al mijn andere theeën geproefd had, toen ik De Snore & Peace Herbal tea van Clipper tegenkwam. De verpakking van deze thee was gewoon te mooi om te laten staan, kijk, sterretjes, bloemetjes en een boompje! Lang verhaal kort, deze thee kwam gewild ongewild in mijn winkelmandje terecht.

In elk geval, de infusie dus. De klassieke kamillebloemen worden aangevuld citroenmelisse, lavendel, citroengras, venkelzaad, rozenbottel en groene munt, geen zoethout om mij zorgen over te maken dus. De kamillesmaak is redelijk overheersend, maar de lavendel geeft een iets andere toets aan deze thee, die zeker wordt geapprecieerd. Helaas, ook deze thee blijkt geen wonder wat betreft mijn slaappatroon. Maar lekker is hij dus wel.

Wegens een inherente luiheid van uw redactie, die niet verder wil fietsen dan haar standaard supermarkt werden geen infusies van uw sponsors opgenomen in dit overzicht. Nochtans hebben ook zij enkele pareltjes van infusies in hun assortiment die zeker het proberen waard zijn. Ga zeker eens kijken in hun aanbod, je kan soms ook online bestellen!

Korte conclusie van dit experiment: avondthee is wel lekker, maar echt beter van slapen doe je er niet van. Als laatste misschien nog een kleine tip: drink niet te veel thee vlak voor je gaat slapen, anders moet je de hele nacht opstaan om naar toilet te gaan, niet dat ik uit ervaring spreek.



MINI MAXI

Door Achim (Mini Vice 2020-2021)

Dit jaar werd elk verslag (van de theepotvergaderingen, red.) vergezeld van een kort stukje verhaal, verteld door onze beide Vices. Hieronder kunnen jullie de gebundelde verhaaltjes lezen.

2 jul

A wild report appears.

Hierbij het eerste verslag, voor schrijffouten kan je klagen bij Aliona, ook al heb ik het getypt 😊

20 sep

A wild report appears.

Hierbij het tweede verslag, onderaan staat een overzicht van wat moet gebeuren.

Voor schrijffouten mogen jullie opnieuw aankloppen bij Aliona, ik zweer dat ik minimum 2 zinnen letterlijk gecopy-pastet heb, dus de fouten zijn sowieso van haar. 😊

10 okt

A wild report appears. (the vice spam continues)

Ik vond in de bosjes dit prachtig exemplaar, na een heuse *battle* heb ik hem toch in mijn Pokeball kunnen vangen. Spijtig genoeg merkte ik dat er eventueel nog wat defectjes konden zijn aan deze Pokémon maar gelukkig zijn alle schrijffouten nog steeds de schuld van Aliona.

25 okt

A wild report appears.

Daar zat ze dan, in de bosjes, ik zag haar van ver en nam vlug mijn Pokeball. Nadat ik ze buiten westen had geslaan met de bal nam ik haar mee naar mijn kot en ontwaakte haar om 00:01. Te laat om naar huis te gaan gezien de avondklok was ze wel verplicht te blijven en dus martelde ik haar heel de nacht met het schrijven van het verslag van de vergadering. Ze zat er wel met tegenzin dus het kan zijn dat ze schrijffouten heeft laten staan. Met geklaag kan je je dus altijd richtten naar Aliona aangezien ik een perfecte man ben en nooit fouten maak.

18 nov

A wild report appears.

Na een spectaculaire ontsnapping van de kleine vice, ook wel Maxi Vice genaamd, al wordt ze door de Mini Vice mini genoemd, maar dat terzijde... Waar zat ik? Ah ja, na een spectaculaire ontsnapping met zeker 3 *backflips*, een kapotte dakgoot, theelepels en een voorwerp dat ik niet bij naam ga noemen, liet ze me in de steek na vorige vergadering. Na een lang herstel van deze gebeurtenis heb ik dan maar de taak op mij genomen om het verslag zelf te schrijven, hierdoor de vele schrijffouten en het copy paste verslag. Nu die taak gepasseerd is, kan ik de jacht op de kleine Maxi mini Vice beginnen.

7 dec

A wild report appears.

Na een maand door de wildernis te zoeken naar zijn grote liefde moest Mini Vice het opgeven en met grote triest in zijn hart ging hij terug naar zijn nederige stulpje. Met kerst in aantocht zette hij de haard aan, zette de kerstboom op en maakte voor zichzelf een

heerlijke tas warme chocolademelk. Terwijl hij zijn favoriete comfort film Silence of The Lambs aan het kijken was hoorde hij plots getik op de ruit. Zijn hart sloeg een slag over toen hij zijn Maxi Vice (ja dit telt als de *you are mine*) zag staan, het was een *Christmas Miracle!!* Vlug nam hij haar binnen en gaf haar zijn warmte. Zoals de ideale kerstavond maakte ze samen het verslag en als kerstcadeau offerde Maxi Vice zich op om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alle typfouten in dit verslag.

13 feb (vanaf hier Aliona)

A tamed report appears.

De gezellige kerstavond was zoals het hoorde, een moment van vrede, maar niets is altijd rozengeur en maneschijn. Maxi Vice had stiekem GHB in het fruitsap van Mini Vice gedaan en toen hij KO was heeft ze hem een koekje van eigen deeg gegeven (en ze waren lekker, maar dat terzijde). Na een heus gevecht met de keldertrap kreeg ze Mini Vice eindelijk vast in de kooi die ze zolang haar thuis heeft moeten noemen. Nu was het zijn beurt om verslagen te schrijven en zijn beurt om schrijffouten te maken! Hij schreeuwde het uit maar de lieve onderdanige vice dat hij was leverde hij uiteindelijk het afgewerkte verslag af (ja het duurde eventjes om hem in het gareel te houden). Bij deze kunnen jullie voor schrijffouten altijd gaan klagen bij Achim want het is zijn schuld!

Maxi Vice out *muahahahaha*

27 feb

En toen was het stil... onnatuurlijk stil...

11 maa

An escaped report appears

Plots werd Maxi Vice wakker, draaide zich nog een keer in bed en zag uit haar ooghoeken de tijd. BOEM! Ze sprong uit bed, dat geluid kwam haar maar al te bekend voor, MINI VICE! Ze haastte zich de trap af en zag het ergste: de kooi was leeg, Mini Vice *has escaped*. In de kooi lag een briefje, zijn laatste afscheid? Het bleek het verslag te zijn van afgelopen vergadering, was dit zijn definitieve afscheid? Zien we Mini Vice nog terug? Zal liefde overwinnen? *Stay tuned!*

Maxi Vice out *sad noises*

2 mei

A final report appears

Het waren een paar zware maanden geweest voor Maxi Vice, maar toch is ze erin geslaagd om op het laatste nippertje Mini Vice terug te vangen. Hij was namelijk in haar val gelopen om samen op kot te gaan (*please save me*). Ze besepte echter wel dat hem opsluiten geen duurzame oplossing was dus besloot ze maar om hem een bureautje te geven in de living op voorwaarde dat hij nooit meer naar buiten ging. Terwijl ze Mini Vice aan het werk had gezet, zat zij ijverig te werken aan haar voorzittersspeech, want nu ze de macht over Mini Vice had, wou ze meer. Eerst Theepot, dan DE WERELD! Voorlopig had ze echter alles dat ze ooit had kunnen wensen en de wereld, en na dit laatste verslag eruit geperst te hebben, zetten de Vices zich naast elkaar in de zetel met een theetje en kijken terug op een bewogen maar voldaan jaar, waar nieuwe vriendschappen zijn gesmeed en oude zijn versterkt (ok we keken naar Avatar maar dit klonk romantischer). And so as final act:

Vices out!

TOP 10 BT'S

Door Annelien (Pro-Comithee)

Mijn top 10 BT's (BV's met wie ik een kopje thee wil drinken)

1) Ingeborg

Waarom?

Thee is genieten. Ik kan echt ontspannen van een lekker kopje thee. Dus op mijn nummer 1 moet zeker een BV staan waar ik rustig van word. Volgens mij is Ingeborg dan de beste match. Een beetje mediteren hier en daar. Wat praten over mijn chakra's die niet op zijn plaats blijken te staan. Lijkt mij nog eens tof met een chocoladetaartje dabei.

Ik stel mij dan ook voor dat we picknicken met een tasje thee en een taartje en dat ons Ingeborg rechtspringt en "Gratitude" begint te zingen voor het hele park.

2) Martine Tanghe

Waarom?

Ben ik de enige? Het nieuws is niet meer hetzelfde zonder ons Martine. Ik mis dat prachtige staaltje AN. Dat kopje thee wordt met een klap chiquer.

Er is ook VEEEEEEEEEEEEEEEEEL minder schrik rond sociale media op het nieuws. Hoe Martine met schrik in de ogen kon vertellen over het in haar ogen bijna buitenaardse TikTok. GOUD!

3) **Bart Kaëll**

Waarom?

Bart Kaëll is volgens mij de sympathiekste BV die er bestaat. Hij lijkt mij iemand waarmee je uren over koetjes en kalfjes kan babbelen. Ik denk oprecht dat er op deze aardbol niemand te vinden is die Bart Kaëll, na een babbeltje, niet sympathiek vindt. Allee, ik heb zelf nog nooit gebabbeld met Bart hé, maar ik kan het mij zo voorstellen.

4) **Ann Lemmens**

Waarom?

Ik denk dat Ann veel interessante dingen te vertellen heeft en dan bedoel ik niet alleen inhoudelijk, want Ann lijkt mij een intelligente dame. Ik bedoel sappige roddels! Ze heeft een relatie gehad met **Sean Dhondt**! Allee, ik moet er geen tekeningetje bij maken hé, volgens mij heeft Ann al veel gezien en gehoord. Deze informatie lijkt mij een meerwaarde bij een goed tasje straffe zwarte thee.

En STEL dat ik ooit een zangcarrière wil beginnen en wil deelnemen aan The Voice. Ik ben zeker dat ons Ann zou supporteren (en niet enkel omdat het haar job is).

5) **Bart Peeters**

Waarom?

Ik ben een fan. Ik heb veel cd's en hou van zijn muziek. Dus het is zeker niet vreemd dat hij in mij top 10 staat. Ik zou wel vragen of hij zijn gitaar wil meenemen. Ik zorg voor een kampvuurtje en dan zingt hij wat liedjes.

Ik denk dat Bart Peeters ook mijn beste kans is om ooit in een liedjestekst vernoemd te worden. Dit is dan ook een officiële oproep! Als er iemand per se een positieve liedjestekst over mij wil schrijven, je hebt mijn toestemming.

6) Jeroen Meus

Waarom?

Ik ben een arme student. Dus ik doe letterlijk ALLES (niet echt alles hé) voor eten. Als ik daarvoor een tasje thee moet drinken met Jeroen... Ik heb het er voor over. Jeroen lijkt mij een toffe peer. Nu en dan een flauw woordmopje verteren, maar voor de rest lijkt het me nog een leuke theedate.

7) Wim De Vilder

Waarom?

Ik weet het, ik heb hem onbewust al uitgemaakt door te zeggen dat het nieuws niet meer hetzelfde is zonder Martine, maar ik heb het wel voor Wim. Hij brengt het nieuws op een serene manier. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat Wim De Vilder graag gezelschapspelletjes speelt. Dus dat lijkt me nog wel tof.

Ik begin te beseffen dat ik de BV's hier uit kies voor nogal opportunistische redenen, maar de laatste tijd volg ik het nieuws niet meer zo op de voet. Een snelle update zou dan ook goed uitkomen.

8) Pedro Elias

Waarom?

Wederom een toffe peer. Ik vind zijn mopjes soms wel grappig. Een theedate mag voor mij ook eens lekker ludiek zijn. Nu en dan een mopje, een lichte sneer, een sarcastische snuif, klinkt als een top namiddag (niet sarcastisch).

Laat ons eerlijk zijn, dit zou het dichtst zijn dat ik ooit bij de Container Cup zal geraken.

9) Natalia

Waarom?

Natalia is een power woman. Ik vraag mij af of ze zelf thee zou drinken. Ik kan mij voorstellen dat zij koffie drinkt met 2 koffiepads per tasje. Dat is misschien niet zo goed voor je stem, maar ze moet toch een geheim hebben om zo *powerful* te zijn? Ja, ik zou in een notitieboekje alles opschrijven wat ze aan het doen is. LETTERLIJK ALLES!

10) Andy Peelman

Waarom?

Om heel eerlijk te zijn... Ik had er liever een top 9 van gemaakt, want ik kon niet meer op een leuke BV komen. Gelukkig heb je Andy Peelman dan nog. De BV die letterlijk op alles ja zegt. Bijna even erg als een politicus juist voor de verkiezingen. Dat is ook precies de reden waarom hij in mijn top 10 staat. Zet er een camera op en ik denk dat hij met mij een kopje thee gaat drinken!

Ontbreken er nog BV's in mijn top 10? Laat het me dan zeker weten!



RELEASE TEA

EUHM, WAT?

Het praesidium van Moeder Theepot 2020-2021, wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? Die initiële vraag trachtten we in het eerste theeblaadje op te lossen door een unieke blik te werpen op de meest uit de context gerukte quotes uit de praesidiumchat. Deze roepen echter vaak meer vragen op dan antwoorden, maar oordeel vooral zelf!

- Matthias: We hebben 1 iets geleerd. Ik zou een fucking aantrekkelijke homo zijn en ik wist het niet eens.
- Lena: Mijn sexleven is erger dan dat van een broodrooster.
- Matthias: Jarno voor de laatste keer I am not actually gay maar goed geprobeerd
- Jarno: pak die engel, spread your wings and fly
- Iris: was pandy niet gewoon in de riolering?
- Jana: Pls geen foto sturen van een strijkplank
- Aliona : Kga echt nachtmerries hebben door mezelf vannacht
- Lena: Ik wil dat wel doen maar ik vrees dat enkel de man in zijn bandjas aan de overkant van de straat het zou zien
- Jarno: vraag me niet waarom maar ik ken echt voor alles een schlagerplaat haha
- Iris: Sommige truien are worth melting for
- Lena: Heb enkel emmeline vermoord met zalm ahhah
- Jana: Yeah we kinda use the Same toilet so hahaha
- Fien: Kijk dit is dus het voorbeeld van een wolf in



schapenvel

- Fien: mensen verslepen is leuk

- Dagmar : Als ik het dan kapot mag maken, wil ik u gezicht ook



wel in eetbare vorm zien

- Melina: Matthias heeft gelijk bij u (Lena) zijn is gevaarlijk

- Melina: Gij gaat nog eens veranderen in een boudoir

- Matthias : ik gebruik liever gifs dan chat want anders gebruikt lena dat tegen mij

- Achim: Gezond??? Wil je ons vergiftigen fzo?

- Achim: What if I wanna be stalked?

- Jana: When de onderzoeker is on crack I am de



onderzoek

- Achim :To what extent does the environment experience emotions Damn, not drunk enough for that discussion

- Matthias: vertelt grap aan boom..... wow eikenhard publiek

- Matthias: ik heb al een aantal keer de dorpskoers gewonnen maar eindelijk een ronde van Vlaanderen

- Aliona: Ik heb nogalt geen idee hoe lang hij naar mij heeft zitten



staren

- Jarno: ik ga een koekje uitvinden en het speculuus noemen

- Jarno wat een uur om choco te eten

- Fien: ugghhh zoveel liefde kan ik niet aan zo vroeg op de



dag

- Achim Dus da's de maatstaf van blind getrouwd? Hoe snel ze



seks hebben?

- Jana: Als je @Mat-thee-as eens wil triggeren met nagellak,
@Melina

- Matthias Ik geef hier geen antwoord op zonder met mijn



advocaat te hebben gesproken

- Matthias ik wil zo graag spreken over de missconcepties rond
satanisme maar na alle kindermoord en uit schrik voor lena ga ik
dat niet doen

- Achim: Voordeel aan kindermoord is dat de graven minder
groot zijn om te delven

- Matthias: Hey niet eerlijk ik ben de crazy hier 😞😞😞😞

- Aliona:: Hoe durf je tequila drinken zonder mij? 😞

- Achim: You nailed it. Jezus zou jaloers zijn

- Aliona: Ik kan het uz niet binnen komen zonder aan elke deur te
worden geelektokiteer

- Aliona: het is sociaal verantwoord om te vertrekken

- Achim: ik heb water gedronken en mij nadien helemaal zat
gezopen

- Matthias: ge zijt en zult altijd zijn de beste idioot met wie ik
ooit aliona heb uitgelachen

- Jana: en op een second werd het stront

VIDEOGAMERECEENSIE

TEA PARTY SIMULATOR 2015



In *Tea Party Simulator 2015* zet je thee voor een teddybeer. In een waaier aan omgevingen – de Caraïben, een vliegtuig, de ruimte – blijft het jouw taak om de beer een koekje, een theetje en een taartje aan te bieden. Jij bent een arm, gecontroleerd door je muis en één toets per vinger – dat wil zeggen, voor elk van die toetsen zal je een vinger krommen, behalve voor de pink, die je uitsteekt.



Deze controls zijn ontworpen om komisch moeilijk te zijn: je wilt een koekje grijpen, maar stoot de tafel om; je probeert thee uit te schenken, maar de kan vliegt naar de andere kant van het universum. De teddybeer heeft echter weinig begrip voor zulk gepruts.

Tea Party Simulator stamt uit een tijd waarin een agressieve, Britse teddybeer grappig genoeg was om een heel spel te dragen – het jaar van *Ted 2 – the before times*. Mijn motivatie om het spel te spelen stamt uit een tijd waarin alle sociale interactie online gesimuleerd moet worden. Van deze “Teaddy” verlang ik geen sarcasme, maar begrip voor het moeizame proces van theezetten en taart verdelen. Ik doe mijn best, oké.



Gelukkig kan je de (ondankbare!!) teddybeer ook een gekke hoed opzetten, hete thee over hem morsen, of hem in stukjes hakken. We moeten onthouden dat de teddybeer ons verbaal geweld aandoet uit fysieke onmacht: hij is niet in staat om zijn eigen thee te zetten, weg te lopen of terug te vechten. Wij hebben niet de mogelijkheid om scherp te antwoorden op zijn beledigingen, maar de ontwikkelaars van het spel gunnen ons tenminste gewelddadige wraak. Eerlijk is eerlijk.

Wacht, zo kan ik een artikel toch niet eindigen
Melanie (proredactie)



javana



SPROOKJE 2.0

*Door Lena (Taart en Thee 2020-2021,
Penning 2021-2022)*

Liefste theekopjes, zoals beloofd het vervolg van mijn theepot sprookje. We waren geëindigd bij het einde van de ceremonie waar Aliona mij had betoverd om me kandidaat te stellen voor de hogere kringen van het taart en thee gebeuren waardoor ik lid werd van wat men noemt “een praesidium”. Naarmate het jaar vorderde merkte ik dat de betovering van ons fee/ heks (nog steeds vrij te interpreteren tot verder in mijn verhaal) alleen maar sterker werd. Mijn aantrekking en liefde voor Moeder Theepot en al zijn leden en praesidium groeide. Ik heb mezelf vaak horen lachen voor een scherm op onze activiteiten en vergaderingen maar zelfs de chat was een wonder in lockdown tijden. Het sociaal contact dat ik miste in mijn richting, waar ik vooral een aantal toch dat deelnam aan zoommeeting en VEK profielfootjes om vragen naar te sturen, werd goed gemaakt door deze gekke vriendengroep. Na een beetje aandringen en weinig vrijwilligers kreeg ik er zelfs een fantastische peter en later meter bij! Die ik natuurlijk moest stalken op hun kot vanuit het kot van mijn knuffelcontact en op haar campus. (Mijn stalkverhaal is voor een volgende keer.) Die me dan ook nog blijkbaar eens hebben geadopteerd zonder dat ik het wist, *thanks* Matthias en Melina jullie zijn *the best!* Ookal was het misschien een betovering om me in deze vage organisatie te houden. Ik omarmde het helemaal en begon te beseffen dat de betovering van de verkiezing uitgewerkt was en dit gewoon het theepot effect is.

Natuurlijk is dit verhaal niet enkel rozengeur en maneschijn, er waren ook frustraties bij de taartleverancier die niet antwoordde of als je maar geen antwoord krijgt van je truien bestelling. Het ergste van alles was misschien wel de verkiezing. Dit keer iets minder spontaan als in september heb ik me kandidaat gesteld voor penning. Wat ik geleerd heb is dat ik blijkbaar goed ben in een speech schrijven om 12:30 's nachts 2 weken voor de effectieve verkiezingen omdat ik niet kan slapen als ik hem niet opschrijf. Ondanks al het gestress, gepraat en getwijfel en een adaptatietijd kan ik nu zeggen dat ik in het kernbestuur van moeder theepot zit als penning.

Of theepot en/of Aliona en Melina mij hebben betoverd of behekst die eerste dag. Ik ben ontzettend blij dat het is gebeurd. Het heeft mijn eerste jaar op de unief zoveel beter gemaakt. Het was geen afleiding voor mijn schoolwerk maar meer iets om elke keer naar uit te kijken en ik kan niet wachten tot we weer echte kransjes kunnen organiseren!





NOOT AAN FOLIE

Door Iris (Redactie 2020-2021)

Zou ik wel over haar schrijven? Past dat wel in Het Theeblaadje? Is het niet extreem onnozel, om als iedereen het zo moeilijk heeft en vlak na het dodelijkste naoorlogse jaar iets te schrijven over een hond die niet meer leeft? Na een korte discussie met enkel mezelf als enige tegenpartij kwam ik maar tot één enkele conclusie: ik zou me schuldig maken aan hoogverraad moest ik niet over haar schrijven. Hoe zou ik mijn muze, beste vriend en ultieme *partner in crime* onbeschreven kunnen laten? Daarnaast moet ik niet doen alsof al de rest dat ik hier schrijf geen onnozelheid is, dus daar smelt mijn laatste argument als sneeuw voor de zon.

Gezeten aan Folie haar koffietafel vieren we haar leven, want dat doe je als iemand sterft. Haar matje waar ze altijd op lag bij ons, helemaal leeg. Echt vieren is het niet, we hebben het niet over ons hart gekregen een taart voor haar te bakken. We konden het nog niet aan een oven te zien zonder Folie ervoor, wakend in de hoop dat er plots iets uit zou vallen, dat ze dan vlug zou kunnen opeten. De driezijdige bestaat niet met een beagle in huis.

Gezeten aan Folie haar koffietafel, zitten we met rode ogen te wenen, want dat doe je als iemand sterft. Het matje, leeg, naast ons. Eigenlijk is er geen koffie. Niemand lust dat hier in huis, behalve ikzelf, maar koffie met bitterzoute tranen smaakt me niet. Geen koffie, geen thee, geen taart, geen pistolets met américain. Bij nader inzien zitten we dus gewoon maar aan tafel, niet aan de koffietafel.

Gezeten aan de tafel dus, zit we met rode dikke ogen te wenen, want dat doe je als iemand sterft. Haar matje waar ze altijd op lag ligt naast ons, de leegte die ze achterlaat vult de hele woonkamer. Zo weinig volume ze innam in ruimte, zo veel nam ze in in ons hart. Dat klinkt *cheesy*, maar dat zou ze niet erg vinden, als ze er van kon eten.

We kijken uit op de tuin, en zien de notenboom. De notenboom, dat was Folie haar lievelingsboom. Niet alleen omdat het een aangename plek was om in de zomer onder te slapen, vooral omdat daar in de herfst noten onder lagen. En wat is er lekkerder dan een heerlijke noot met krokante schaal? Juist ja, niets! Daarom een laatste noot voor Folie. Eentje die ze misschien niet kan eten, maar wel eentje die ze verdient. Slaap zacht, kleine alleseter, trouwe vriend, lieve kameraad.



OUD PRAESIDIUM

Door Fien (PR 2020-2021

Vice 2021-2022)

Zoek het Praesidium



H	X	X	I	V	V	J	S	E	V	R	H	Y	O	Y	Q	E	T
Y	C	D	K	F	Q	C	E	X	N	M	N	Q	O	N	R	A	J
Q	V	L	B	M	Z	M	I	A	N	I	L	E	M	K	M	T	O
F	Q	A	S	H	K	O	B	G	P	U	Q	H	P	M	L	H	Q
V	U	H	D	R	X	E	B	C	B	V	S	S	T	O	D	E	E
X	A	S	I	A	E	D	U	G	S	L	E	O	R	R	V	E	E
P	R	I	R	M	C	E	T	J	E	W	I	W	A	S	K	B	H
W	A	A	I	G	M	R	E	K	J	T	T	N	A	A	G	L	T
Q	N	C	S	A	W	T	L	G	I	R	A	D	T	I	A	A	P
Q	T	G	W	D	R	H	E	S	H	G	R	K	K	H	L	A	L
D	E	N	M	W	L	E	E	S	K	E	E	O	J	T	I	D	G
B	A	V	N	G	H	E	H	V	V	K	E	G	B	T	O	J	U
W	E	H	J	U	V	P	T	I	B	D	H	P	X	A	N	E	A
X	P	K	G	X	S	O	D	R	V	W	T	A	F	M	A	N	A
K	M	N	B	F	Y	T	B	P	G	F	I	Q	I	C	A	E	N
Q	R	P	R	Q	Y	U	M	N	R	M	L	Y	E	J	P	J	E
F	C	K	F	G	M	U	T	H	I	C	L	V	N	F	M	B	L
I	T	M	I	H	C	A	C	C	C	M	A	W	M	H	J	T	H

- AISHA
- JANA
- MATTHIAS
- DAGMAR
- THEE
- QUARANTEA

- ALIONA
- LENA
- JARNO
- FIEN
- ALLITHEERATIES
- MOEDERTHEEPOT

- ACHIM
- MELINA
- IRIS
- TAART
- THEEBLAADJE
- THEELETUBBIES

NIEUW PRAESIDIUM

Voor wie het nog niet had opgemerkt, het einde van het jaar komt eraan, en dat betekent dat er een nieuw praesidium is samengesteld. Ontdek hier wie ze zijn en wat hen drijft! Wat ze doen, daar moeten we nog achter zien te komen, maar het ziet er in elk geval naar uit dat volgend jaar een veelbelovend theepotjaar wordt! Voor de aandachtige lezers onder ons: ja, het praesidium is nog niet compleet! Er mist nog een iemand voor activiteiten en nog een persoon voor redactie. Indien je interesse zou hebben in een van beide functies, stuur zeker een praesidiumlid naar keuze!

Praeses

Aliona Debisschop

“I am pretty much 3% human, 10% tea and 87% stress.”

Vice

Fien Henderickx

“You say that you conquered the lion without even tryin’ / But she only gets stronger / She only bites harder and I only die fighting.”
(“Waitin’ For You” by Demi Lovato)

Penning

Lena Van Landuyt

“Someone who tells you it's too cold to eat ice-cream is the kind of negativity you don't need in your life.”

Taart en Thee

Maja Van Craenenbroeck

“I won' t let the sun go down on me”

Melina Desmarets

“What doesn't kill you makes you stronger”

Vincent De Wilde

“Life's a struggle when you're a muggle”

Keizer Activiteiten

Matthias Lambrecht

"There is no enemy. The foe on the battlefield is merely the manifestation of that which we must overcome. He is doubt, and fear and despair. Every battle is fought within. Conquer the battlefield that lies inside you, and the enemy disappears like the illusion he is." (Rogal Dorne)

PR

Thomas De Visscher

“Always be yourself, that's the best version you can be”

Sfeerbeheer

Emmeline De Vooght

“What happens around the tea pot, stays around the tea pot”

AFTITELING

Zo, dit was het laatste theebladje voor dit academiejaar! Ik wil nog heel graag onze ereleden bedanken:

Anouk Demeulemeester
Melanie De Nolf
Evelyn Boone
Marthe Bogaert
Kevin Ibech

En daarnaast ook iedereen die heeft meegewerkt aan dit theebladje, danku om zelfs in deadline tijden iets te schrijven

Redactie out,
Iris (redactie)





VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Iris Pottie
Weverstraat 29
1761 Roosdaal

CONTACT

info@moedertheepot.be

