



Het
Theeblaadje

Jaargang 8

Nummer 3



INHOUD

INHOUD.....	2
THEE WANDELING.....	3
MEMES.....	6
MY TEA-TAIL.....	8
RECEPT.....	10
FOTOREPORTAGE.....	12
OBJECTIEVE QUARANTEA REVIEW.....	15
INTEARNATIONAL STORIES.....	17
INTEARNATIONAL: EXAMENS.....	21
NOOT VAN DE REDACTIE.....	22
EUHM, WAT?.....	23
DANKWOORD.....	26



THEE WANDELING

Door Aliona (Maxi-Vice)

Met het mooie weer in aantocht en het feit dat we toch enkel kunnen gaan wandelen in deze COVID-19 tijden, presenteer ik jullie de ultieme Moeder Theepot wandeling. De wandeling brengt je voorbij theehuisjes, koffiehuisjes en bakkers met heerlijke taarten. Terwijl je jouw theetje en taartje aan het verorberen bent, kan je een catch-up doen met je vrienden en tegelijk de calorieën van je taartje er terug afwandelen. *Sounds like a win-win-win, right?* Plus je steunt de locals er nog eens mee ook.

De wandeling start bij **Julie's House** in de **Koningin Elisabethlaan 26**, dat dicht bij Station Gent Sint-Pieters ligt. Julie's House staat bekend om zijn lekkere brownies en vooral de **red velvet brownie**, die een favoriet was de afgelopen jaren onder verschillende theekopjes. Vervolgens is het een eindje stappen richting **Javana**, dat zich bevindt in **Hoornstraat 7**. Voor de theekopjes die dit lange eindje echt niet zien zitten kan je ook tram 1 nemen, die niet ver van Javana stopt. Bij Javana kan je geen afhaal doen maar is er wel een **uitgebreid assortiment aan soorten thee en koffie**. Voor de theekopjes die nog niet bekend zijn met de wereld van thee is "The Student Boost" een aanrader. Het is een vrij zachte thee die je helpt concentreren. Wil je toch een volledig *diehard* theekopje zijn, dan wacht je best even met het aanschaffen van thee mits dat Moeder Theepot binnenkort weer een eigen thee op de markt brengt. In Javana kan je buiten koffie en thee ook super leuke tassen en drinkbekers kopen dus het is zeker de moeite om eens te passeren.

Next up, in dezelfde straat als Javana hebben we **Take Five (Volderstraat)**. Take Five heeft niet zo een uitgebreid gamma aan thee maar de thee dat ze serveren is wel van topkwaliteit en zeker de moeite om eens te proberen. Buiten thee maken ze ook uitmuntende koffie. Dus ga maar snel jouw meeneembekertje halen want het zal je echt smaken en is de ideale pauze tijdens deze wandeling (of als je eens gaat shoppen of iets anders).

Vervolgens gaan we door naar **Les Tartes de Françoise** op het **François Laurentplein 35. De taarten die je hier krijgt zijn gewoon om van te smelten**. Je moet ze gewoon echt eens uittesten. Ik raad zeker de appelsuiker taart aan. Ik begin oprecht te watertanden als ik er nog maar aan denk. **Buiten taarten hebben ze bij Tarte de Françoise ook quiches**. Zelf hebben we door COVID-19 de quiches nog niet kunnen uittesten maar ze zien er wel super lekker uit. Je moet natuurlijk geen volledig quiche bestellen want je kan normaal gezien ook stukken bestellen dus ideaal als je eens vergeten bent eten te gaan halen of je gewoon eens “gezond” wilt zijn.

Op naar de **Brabantdam 142** want daar ligt **Madam Bakster**. Madam Bakster staat bekend om haar **vegan taarten**. Ik raad jullie aan om het echt eens te proberen. Vaak horen we mensen twijfelen maar vinden ze de taarten op kransjes toch super lekker (zeker als ze niet weten dat het vegan is en je het hun dan achteraf vertelt ;) verbazing verzekerd). Na het controleren van hun website, zag ik dat ze nu ook popcorn (vegan), granola (vegan, glutenarm en soja vrij) en bakmixen verkopen. Als je eens een namiddag niets te doen hebt en op magische wijze zin hebt om te bakken op kot kan je dus bij Madam Bakster om bakmixen gaan. Het gaat van bakmixen voor glutenvrije pannenkoeken tot bakmixen voor glutenvrije chocolate chip cookies. *Sounds like heaven for people with gluten allergies*.

Na je bezoek aan Madam Bakster gaan we door naar **Mayana Chocoladebar in de Sint-Pietersnieuwstraat 99**. En zoals hun naam al zegt: **CHOCOLADEEEEE**. De chocomelk en brownies van Mayana zijn gewoon hemels. *So I beg you to try them*. Dankzij de mooie cirkels op het Sint-Pieterplein kan je nu

ook met je bubbel van 2-10 genieten van je chocomelk en een rust momentje inlassen in jullie zware en al lange wandeling.

Om te eindigen keren we terug naar **Julie's House**. Dit hoeft natuurlijk niet en je kan ook gewoon in je cirkel op het Sint-Pietersplein blijven zitten. Je kan de wandeling overal starten en overal stoppen. Maar als je toch een volledig tour wilt doen dan raad ik jullie aan om langs het **Citadelpark** terug naar Julie's House te wandelen. Je kan er dan direct een **fotoshoot** bij maken als het mooi weer is, want het Citadelpark heeft zijn *secret spots* waar je echt prachtige foto's kan trekken.

Voilà, dit was mijn idee van de ultieme Moeder Theepot wandeling. Met spijt wil ik mededelen dat ik niet heel veel sponsors kon toevoegen in onze wandeling omdat hun locatie niet paste in de tour. Maar neem zeker een kijkje op de laatste pagina's van dit theebladje wie onze sponsors zijn en hoe je hun kan bereiken.



MEMES!!!

Door Matthias (Activiteiten)

Wanneer ge beseft dat het laatste kranseje in oktober was





Engelstalige deel van de wereld: cake or pie



Hoe moeder theepot de verloren kransjes en activiteiten gaat inhalen





MY TEA-TAIL

Door Annelien (oud-lid)

Liefste theeblaadje,

Ik zou graag een bekentenis doen. Ik heb niet altijd van thee gehouden. Meer nog, bij ons thuis kwam thee niet binnen. Het huis was tot de nok gevuld met KOFFIE, zelfs déca was er bij ons te vinden. Maar geen enkel theezakje of thee-ei.

Dit is mijn verhaal.

Ik weet het nog alsof het gisteren was. Ik was 15 jaar en mijn leerkracht Engels sprak met veel lof over Engelse thee. Ik, toen al een koffiedrinker, hechtte aan zijn theeliefde niet veel belang.

De dag van de schoolreis naar Canterbury was aangebroken en we kregen onze (veel te dikke) opdrachtenbundel. In het groepje waarin ik geplaatst was, zat een HEEEEEEEL grote fan van One Direction. Die persoon had op een of ander fanforum gevonden dat er in Canterbury een pop-up store was met speciale 1D-schoudertassen. Ze wou heel graag zo'n schoudertas hebben en zag die schoolreis als de uitgelezen kans om die tas te bemachtigen. Ik vroeg heel voorzichtig waar de winkel gelokaliseerd was, om na te gaan of die winkel wel op de route lag... Het antwoord was NEE! Die winkel lag aan de andere kant van Canterbury. Het was niet enkel een omweg, het was een volledig nieuwe route op zich. We besloten in groep om eerst de bundel af te werken om vervolgens in onze vrije tijd de schoudertas te halen.

PAPIER & CO

De VEEL TE DIKKE bundel was ingevuld. De 1D-fan vroeg enthousiast aan de groep wie mee wou om de schoudertas. Zoals het “empathische” tieners betaamt, snoven ze liever de sfeer op door de rest van de namiddag Belgisch bier te zuipen in een veel te duur en druk café'tje. Dit ging gepaard met het wel bekende neerbuigende gesnuif en gelach.

Ik zou persoonlijk ALLES gedaan hebben om niet mee op café te moeten, dus ik zag de schoudertas als mijn ultieme ontsnappingspoging. We gingen samen op pad. En als ik zeg op pad, dan bedoel ik echt op PAD! Die winkel lag echt VER. En het zou heel leuk geweest zijn, indien Google Maps al goed werkte of indien we een degelijke gsm hadden (dit verhaal is 10 jaar oud). We liepen dus meerdere keren verloren, maar kwamen uiteindelijk toch uit aan die befaamde 1D-winkel. De fan zei me dat er wat tijd nodig was om de hele winkel uit te pluizen. Ik zei dat het geen probleem was, dat we wel nog wat tijd hadden tot we terug naar de bus zouden moeten en dat ik even in de kleine kruidenierszaak er recht tegenover ging rondneuzen.

Zogezegd zo gedaan. Ik ging naar de kruidenierszaak met een goed zicht op de 1D-winkel en begon wat rond te kijken. De tijd tikte voorbij, 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, 20 minuten... Ik voelde de ogen van de kruidenierszaakeigenaar op mijn rug branden. Ik geef toe, ik zag er waarschijnlijk ook wel wat verdacht uit: een veel te grote rugzak, een gênant tienerkapsel en heel de tijd glurend naar de winkel aan de overkant. Ik begon verschillende producten om te draaien en de inhoud ervan te lezen. Ik kwam bij de thee en mijn interesse werd gewekt. Ik zag de 1D-fan aan de kassa staan dus ik wou de kruidenierszaak verlaten. Ik was er al veel te lang dus ik kon de winkel niet meer uit zonder iets te kopen. Ik besloot dan maar 3 doosjes Engelse thee mee te nemen.

We haastten ons terug naar de klasgroep, de 1D-fan pronkend met haar nieuwe schoudertas en ik met blaren en een rugzak vol thee.

Ik ben zelf geen 1D-fan, nooit geweest, maar zonder 1D dronk ik waarschijnlijk nog veel te veel koffie dan goed voor mijn lever.

RECEPT

Chocolade-kokostaart met blauwe bessen

Melina (Taart en thee) deelt een receptje van een van haar befaamde taarten!



Ingrediënten

- 5 Blaadjes verse munt
- 100 g blauwe bessen
- 4 dL kokosmelk
- 4 eetlepels kokospoeder
- 1 rol lactose- en glutenvrij taartdeeg
- 2 eetlepels ahornsiroop
- 165 g pure chocolade
- Zout
- 1 koffielepel kaneel

Vorbereiding

- Rol het deeg uit in een taartvorm
- Breek de chocolade in stukjes
- Verwarm de oven voor op 180°C

Bereiding

- Gebruik een vork om gaatjes te prikken in het deeg. Bedek het deeg met bakpapier en vul met gedroogde bonen of bakparels. Plaats in de voorverwarmde oven gedurende 15 tot 20 minuten.
- In de tussentijd verwarm je de kokosmelk, terwijl je de kaneel, de ahornsirop en het zout toevoegt.
- Voeg tenslotte de chocolade toe en roer tot deze smelt. Laat vervolgens afkoelen.
- Werk af met de blauwe bessen en het kokospoeier.

Bron: Colruyt.be, <https://www.colruyt.be/nl/lekker-koken/chocolade-kokostaart-met-blauwe-bessen>, Geraadpleegd op 12/03/2020



FOTOREPORTAGE

Mijn kamer rond in 365 dagen

Het spreekt voor zich dat wij onze slaapkamers op een hoger niveau hebben leren kennen. Het was altijd al de meest intieme kamer, maar na een vol jaar zonder ontsnappen, wordt het haast onmogelijk om niet in de diepste ziel van de ruimte te turen. En de ruimte tuurt terug.

Onheilspellend als dat moge klinken, mijn slaapkamer is een aangename kompaan gebleken. Ze inspireerde me zelfs tot het hernemen van een oud ideetje...

Wie in het Moeder Theepot-archief anno 2017 tuurt, zal in een vergaderingsbestand lezen dat ik voorstelde om in mijn eerste Theebladje een artikel te schrijven over de bloemenpatronen in Gent. De trouwe lezer zal weten dat dat er nooit van gekomen is.

Vandaag los ik mijn belofte in, maar met een twist: gekluisterd als ik ben, zal ik enkel rapporteren wat ik in mijn eigen kamer vind.

Het eerste patroon is dat op mijn **behangpapier**. Het mag dan wel subtiel zijn, er is geen ontsnappen aan.



Gelijkaardig zijn mijn **gordijnen**. Ze helpen me nog minder verbonden te zijn met de buitenwereld.





Een derde vriend is mijn trouwe **waterfles**. We zien elkaar wat minder tegenwoordig, aangezien ik binnenshuis gewoon uit glazen flessen drink, maar dat maakt onze band niet minder sterk. Ze was een cadeau van twee andere trouwe vrienden die ik ontmoet heb op kransjes.

Op mijn boekenkast staan ruim genoeg bloemen.

Rebecca is het enige boek dat ik gelezen heb in lockdown. Over een vrouw die vastzit in een groot, vreemd huis. Gelukkig zit ik in mijn kleine, vertrouwde kamer. Ik raad het nog steeds sterk aan; we zitten immers ook vast.



Een zelfgemaakt (maar niet door mij) **kaartje**, ook in het voorbije jaar gelezen en ontvangen. Een liefdesbrief van een geheime aanbidder... Voor wie dit mysterie wenst op te lossen, een hint: alliteratie.



Maar het zijn toch mijn **Theepot-memorabilia** die de kroon spannen: mijn lint vol pins en een stapeltje vintage Theeblaadjes met ingevulde puzzels.



Het is leuk om te zien hoe mijn bezittingen mij definiëren en mijn herinneringen symboliseren. Mijn kamer staart terug: ze houdt haar bewoner een spiegel voor. Een spiegel in een met-bloemen-versierde kader.

*Groetjes uit dit gevang,
Melanie (pro-redactie)*

OBJECTIEVE QUARANTEA REVIEW

GEBRACHT DOOR UW PENNINGMEESTER



Op een
vrijdagmiddag in
maart besloten
onze penning,
een theekopje
en onderdrukte
kotbewoner de
nieuwe Moeder
Theepot thee te
gaan testen ...

Deze personen
bevinden zich in
dezelfde bubbel
dus alles verliep
rona proof!

Michiel, onderdrukte
kotbewoner
(door onze lieve penning):

"Het smaakt naar thee!"

"Het is warm!"

1 uur later: "De thee loopt
recht door mijn lijf"





Jana,
Penningmeester

Daar zitten
bloemetjes in!



Amelie, Theekopje

"Het is warm!"
(Nu dus al door 2 personen
bevestigd)



INTEARNATIONAL STORIES

Ondertussen zitten we ongeveer een jaar opgesloten in ons kot. Veel naar het buitenland zijn we helaas niet kunnen gaan, gezien er – met uitzondering van de zomer – zo ongeveer een reisverbod bestond. Maar als wij niet naar het buitenland kunnen, dan moet het buitenland maar naar ons komen! Daarom vroeg ik aan jullie om een internationale thee ervaring te beschrijven. Merci en doe gerust inspiratie op!



In Wenen is koffiedrinken een echte belevenis. De Weense koffiecultuur staat zelfs op de UNESCO lijst als erkend cultureel erfgoed! De stad telt vele koffiehuisjes met elk hun eigen charme. Samen met vrienden een hele namiddag keuvelen met een koffie en een stukje Sachertörte is een must als je in Wenen bent!



Thee drinken in Marokko is niet zomaar thee drinken. Het is een hele ervaring en er zit zeker nodige charme en show bij. Zien wie van het hoogste kan gieten is nog steeds in de cultuur gebakken. Vaak staan de Marokkanen bijna recht terwijl de tafel bij op de rond staat. Gelukkig staan de mooi versierde theeglasjes op en al even mooi versierde schaal om alle thee die er naast valt op te vangen. Zelfs in 40 graden drinken de Marokkanen thee, maar ik hou het toch liever op water en drink een theetje gezellig op een regenachtige dag.

- Lena (Taart en thee)





Augustus 2019, Londen. Een citytrip met mijn mama en mijn zus, die een grote theefan is. De *afternoon tea* kon voor haar dus zeker niet ontbreken op deze citytrip en ik liet me overtuigen door de belofte aan taartjes. Na wat zoeken hadden we eindelijk een leuke plaats gevonden met koninklijke zetels en een prachtig uitzicht op Londen. Het voor mij moeilijkste deel moest nu pas beginnen: beslissen welk van al die heerlijke taartjes die op de toog naar me stonden te lonken ik moest kiezen. Ik besloot het, als fervente Mayanabezoeker, bij een klassieke moelleux te houden, een keuze waar ik zeker en vast geen spijt van heb gehad. De moelleux was heerlijk zacht vanbinnen en maakte in combinatie met de prachtige omkadering het lange zoeken en wachten op een plaatsje ruimschoots goed. Ik voelde me beter dan een echte Royal in haar eigen paleis, maar helaas, mijn schrijfkunsten zijn niet toereikend om dit geweldige gevoel te beschrijven... Daarom hou ik het hierbij: omnomnom!

- Lara

Wat doe je als je in een land leeft waar het vaak warm is, maar je drinkt toch graag koffie? Juist ja, je drinkt ijskoffie. In Griekenland hebben ze dat blijkbaar goed begrepen. Het feit dat je de frappé kan uitdrinken met een adembenemend zicht op de zee maakt het alleen maar aangeneramer.



Fika: een uit de hand gelopen koffiepauze.

Wat bij ons een koffiepauze is, is in Zweden fika. Alleen: fika is een ding en wordt echt serieus genomen. Op een vast afgesproken moment wordt een gezamenlijke pauze genomen om koffie of thee te drinken, iets te eten, maar vooral, het allerbelangrijkste: sociaal contact te hebben met elkaar. Op deze manier krijg je het zelfs op de koudste dagen warm – inclusief een warm hart.

- Jo

INTEARNATIONAAL: EXAMENS

Door Lena (Taart en thee)

Stories from your local exchange student!!

Liefste theekopjes,

De examens zijn (eindelijk) achter de rug! Een maand afzien en een kerstvakantie waar we meer naar onze bureau hebben gekeken dan naar de kerstboom. Met corona in ons midden is het tijd om te kijken naar de examens in CANADA.

De middelbare school is voor sommige al een tijdje geleden maar hoe zien de examens er daar uit? Om de examens te begrijpen moet je het lessenrooster kennen. In de meeste Canadese scholen heb je 4 lessen per dag (met optie als springuur voor een van de 4). Deze 4 (of 3) worden elke dag herhaald. Ja, je leest het goed je hebt maar 4 vakken per semester! Aangezien je na een semester wisselt, heb je examens in het middelbaar eind januari. Max 4 vakken betekent max 4 examens. Als je je lessenrooster goed plant neem je ook een vak zoals personal fitness en een springuur en je krijgt 2 examens in januari. Deze worden meestal gepland don-vrij-ma-din en de volgorde wordt bepaald door de volgorde van hoe je de lessen krijgt doorheen het jaar. Dit betekent dus ook als je je 3^{de} lesuur gym of koor neemt als vak en je 4^{de} lesuur springuur dan heb je enkel examens op donderdag en vrijdag. Nadien krijg je net als bij ons nu, de eerste week van februari verlof.

Maar nu misschien belangrijker: hoe lopen examens in het hoger? Is het de moeite om te verhuizen naar de andere kant van de oceaan voor betere examens? Afhankelijk van je richting krijg je in de universiteit 4 à 5 vakken. Meestal leidt dit tot 4 of minder examens.



NOOT VAN DE REDACTIE

Ook bekend onder de naam “zever, gezever”.

“ON/ OFF, altijd verbonden.” Met deze slogan, of toch iets gelijkaardig, begon UGent in september de onderwijsactiviteiten. In tegenstelling tot wat ik hoopte, betekende het niet dat het internet in de UGent gebouwen plots feilloos werkte. Neen, wat ze bedoelden was dat, of we nu off- of online les hadden, of we nu on-campus of off-campus studeerden, we altijd verbonden bleven met elkaar.

Mooi bedoeld, zelfs een beetje *cheesy*. Helaas, kaas heeft niet op iedereen hetzelfde, positieve effect, zelfs niet als het kaas en taart betreft (ik kijk hiervoor naar niemand in het bijzonder, Matthias). Deze slogan is daar jammer genoeg geen uitzondering op. Voor mij bleek de slogan eigenlijk een eufemisme te zijn voor: controleer constant alle platformen, mail, kalender, Ufora pagina... Altijd verbonden zijn met anderen werd voor mij dan ook al snel vermoeiend. Door altijd verbonden te zijn met anderen, verlies je immers de belangrijkste verbinding: die met jezelf.

Het bleek dat ik de hele tijd fout zat met die spreuk. Ik dacht dat altijd verbonden zijn synoniem was voor altijd bereikbaar zijn. Deze ingeving kwam tot mij op een moment dat ik rustig een tas thee aan het drinken was. Thee, dat is toch iets magisch. Door het drinken van thee kom je zelf even tot rust en verbind je met jezelf. Maar thee brengt je niet alleen dichterbij jezelf, het brengt je eveneens dichterbij anderen, daarvan is Moeder Theepot het levende bewijs (voor zover een studentenvereniging levend kan zijn). Daarom wordt mijn nieuwe motto: “Taart en thee, altijd verbonden”. En ja, dat is eveneens *cheesy*, eigenlijk is het zelfs nog erger. Maar voel je vooral vrij om je eigen slogan te maken, waar jij je goed bij voelt.

EUHM, WAT ?

Door Lena (Taart en thee) en Aliona (Maxi-Vice)

Ja hoor, jullie favoriete (of toch ons favoriet) onderdeel van het theebladje is terug. Uit de context getrokken quotes van de praesidium chat! Moest je denken: “och ja via een scherm kan je al makkelijker iets zeggen”, geen zorgen want we hebben ook nog 2 leuke quotes van onze vergadering op het einde!

Aliona: Ik herinner mij veel toiletten ma die ni

Jarno: Zijn er zo nog zaken waar ge op kruipt in beschonken toestand?

Jana: Ja kwil nog keer iemand in mn frigo laten kijken

Fien: @Matthias Ik weet nog niet hoe maar ik ben er nu al zeker van dat je ook de betekenis van koekjes gaat verpesten

Fien: Iedereen gaat op een gegeven moment octo zijn ahahaha, that's just life

Jarno: Ik ga me rustig terugtrekken voor het creepy word

Achim: Politie: we verdenken @Mat-thee-as van moord

Theepot praesidium: welke moord specifiek?

Dagmar: @Matthias is hier serieus aan zijn levenskeuzes aan het twijfelen ineens, krijgt bijna een existentiële crisis

Matthias: wie brengt er nu wapens mee naar een doop

Matthias: wilt ge de perfecte eerste date dan hebt 5 dingen nodig: honing, een gedekte tafel, een trampoline, een internet verbinding en een 13 eeuws frans zwaard

Matthias: aan de kant zware drugs..... taart met kaarsjes is hier



Achim: Stap 1: drink haar spuit leeg

Matthias: agent: " iemand van jullie heeft een zware misdaad begaan, theepot: " wie moord is matthias , kidnapping is aliona en achim "

Matthias: omg ben ik een creativiteit slet 🤪🤪🤪🤪

Matthias: Ik de messen, gij de tape 😬

Jana: En ik wil pussy? Oké nee, ill let myself out 🤞

Matthias: Sorry verkeerde maagd geofferd..... Ik zal het direct corrigeren 😬

Dagmar: die hebben wel een schedel... illegaal... van een kerkhof

Jarno: Die moelleux is echt goed tijdens het afwassen. Lichte zeep smaak soms wel

Matthias: nee wacht ik en Jarno zijn Spongebob en Patrick , Achim is squidward, Jana is meneer Craps

Dagmar: Kga echt zo eens inbreken bij Matthias en alles vervangen door pastel of rose gold dingen 😂😂

Jarno: Ja in de blok mag je eenzame poezen niet vergeten

Lena: Wil je ook eentje? Mijn pannenkoekje heeft babies

Matthias: Sommige dingen zijn een longontsteking

Jana: relaties met jongens zijn zo 2020

Lena: Trueeee ma kijk dan ben ik toch liever een stalker dan een seriemoordenaar

Jana: Omdat ze dan meer geld binnenbrengen wat het leefbaarder maakt?

Dagmar: Oh ik had een paar mannelijke deelnemers van tinder



Fien: Beetje slaapmiddel in zijn drinken of eten

Fien: Zoek hoeveel keer hetzelfde lichaam voorkomt 😊

Jana: Echt goedkope boobjob , ben fan, Thanks

Jana: Ik heb net per ongeluk rauwe fishstick gegeten, ik zal op tijd zijn maar mss wel sterven int midden idk hahah

Jana: Ik wil graag een van die baby's op sterk water, als we maar te vragen hebben hahah

Achim: Dus als je iemand vermoord maar er is geen bloed dan was het niet echt? 😬 Good to know

Jarno: Ik weet niet wrm Aïsha maar ik heb ineens toilet vibes

En dan de quotes van de vergading

Matthias: "ik zou nooit iemand vermoorden in een zwembad"

Matthias: "Ik wil altijd maagden opofferen voor mijn examens"

Achim: "Aisha is zoals een roofvis"

Jarno: "Heb ik dat goed begrepen dat jullie porno gaan kijken?"

Matthias wanneer de helft van de
"uit de context quotes" van hem
waren:



AFTITELING

AKA het dankwoord

Dit is alweer het einde van dit theeblaadje. Maar voor we echt eindigen, wil ik graag nog de ereleden bedanken:

*Anouk Demeulemeester
Melanie De Nolf
Evelyn Boone
Marthe Bogaert
Kevin Ibech*

En natuurlijk wil ik zeer graag iedereen bedanken die aan dit blaadje heeft meegewerkt: jullie zijn mijn persoonlijke superhelden! Dankuwel!

Groetjes,
Iris (redactie)



RELEASE TEA



javana



VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Iris Pottie
Weverstraat 29
1761 Roosdaal

CONTACT

info@moedertheepot.be

