



HET THEEBLAADJE

Jaargang

Nummer

6

1



Sneak previews

INHOUD.....	hierzo!
VOORWOORD.....	3
WIE ZIJN ZE?.....	5
SPEELTIJD.....	19
STAMBOOM.....	20
KEIZERLIJKE BESLISSINGEN.....	22
BEAUTEATIPS.....	24
NOOT VAN DE REDACTIE.....	26
MEMES.....	28
KORIANDERKWESTIE.....	29
CLUBLIED.....	32
AGENDA.....	33
THEEPOT ABROAD.....	34
FILM FEST FANS.....	36
ADIEU.....	38

VOORWOORD

Theepot in de media, IN DE MEDIA

Liefste theekopjes,

Het nieuwe academiejaar is van start gegaan, en hoe! Na een toffe middag op de Student Kick-off in de eerste lesweek, was het in de tweede week al tijd voor het eerste theekransje van een spetterend jaar!

Tussen deze twee gebeurtenissen, hebben wij als praesidium ook heel wat meegemaakt. Hier een korte samenvatting:

- Sander heeft een babbeltje geslagen met de presentator van Q-music.
- Ikzelf heb gebeld met redacteurs van *Het Laatste Nieuws* en *Het Nieuwsblad*.
- Maryse en Sander zijn live op de radio geweest, net zoals Caitlin.
- Aline en Céline hebben een prachtige versie van ons clublied gebracht bij *Gert Late Night*.
- Marissa heeft interviews voor *Het Laatste Nieuws* en *Dag Allemaal* afgelegd.

EN

De VRT is langsgelopen op ons kennismakingskransje, wat degenen die aanwezig waren zeker niet ontgaan zal zijn. Net zoals het bijna onmogelijk is dat je in die week niets van dit alles hebt

opgevangen. Vlaanderen zal geweten hebben dat Moeder Theepot leeft!

Tot zover de korte samenvatting, misschien zie ik dingen over het hoofd want hectisch was het wel. Het gebruik van de afkortingen OMG en WTF in de groepschat heeft in deze week een hoogtepunt bereikt en de woorden “Ik ga flauwvallen.” en “Wat is dees.” werden ook vaak in de mond genomen.



Op al die media-aandacht hebben wij heel wat reactie gekregen en ik kan jullie vertellen dat we naast een fantastische kalender ook nog een paar verrassingen voor jullie in petto hebben in de loop van dit academiejaar!

Ik zie het zitten, het praesidium ziet het zitten en hopelijk zien we jullie allemaal zitten op onze komende activiteiten en kransjes!

Veel liefs,
Aïsha (praeses)

WIE ZIJN ZE?

*Wat doen ze, wat drijft hen?
Uw toegewijde praesidium*

Ontmoet de bestuursleden! Geheel tot uw beschikking
het komende academiejaar.



*Actual footage
van de laatste vergadering, na een hevig gif/gif debat
dat het praesidium versplinterde. Links: team gif,
rechts: team gif. Vice en uw liefvallige redactie waren
afwezig wegens gebrek aan stiptheid.*

AÏSHA - praeses



Wie ben je? PrAisha

Wat doe je? Criminologie

Favoriete thee (wat drijft je?) Muntthee

Pantoffels of dekentjes?
Dekentjes, want dekentjes > pantoffels

Favoriete 80s lied *Africa*
– Toto

Wat voor boom zou je zijn? Kerstboom

Memes or dreams? Dreams

Wat doe je op pensioen? Hopelijk reizen en de tofste oma ooit zijn

Favoriete leesteken Apostrof, toffe herinnering aan

Welk spook kwelt u? Deze vragen

Favoriete blauwe voorwerp Blue blue sky

Gif of gif? Gif

Welke unokaart ben je? +4 cause I'm a giver

Welk dier wordt je trouwe metgezel in de apocalyps?
Direwolf pls

Stel uzelf een vraag! Ik heb het GEHAD. Waarom zijn deze vragen zo moeilijk?¹

¹ *Because you're worth it - nvdr*

MARYSE - vice



Wie ben je? Marvice

Wat doe je? Geneeskunde

Wat drijft je? Sencha thee

Wat voedt uw existentiële crises? Mensen die niet pinken om een rondpunt te verlaten

Pantoffels of dekentjes? Pantoffelsokken + onesie. Deze zijn onmisbaar in de blok.

Patroonheilige van de spastische kinderen

Favoriete 80s lied *Forever Young* - Alphaville

Wat voor boom zou je zijn? Een klimop

Memes or dreams? Dreams

Favoriete leesteken Een accolade omdat het alles samenhoudt.

Favoriete blauwe voorwerp Mijn kussen, zzzz...

Gif of gif? GIF

Welke unokaart ben je? De “change of colour” omdat hij altijd goed te pas kan komen als je niets anders meer kan doen.

Welk dier wordt je trouwe metgezel in de apocalyps? Skippie



SANDER - penning

Wie ben je? Gay unicorn

Wat doe je? Leerkracht Engels-Nederlands (aka grammarnazi)

Wat drijft je? Moroccan Mint Tea

Wat voedt uw existentiële crises? Grammaticale fouten en spellingsfouten.

Pantoffels of dekentjes? Beide. Meestal schop ik mijn pantoffeltjes wel uit als ik onder het dekentje lig. Choices.

Patroonheilige van oversociale, hyperactieve, nogal directe eenhoornliefhebbers.

Favoriete 80s lied Wat zijn de 80s? Ik ben van 2000.

Wat voor boom zou je zijn? Boom boom boom boom; I want you in my room.

Favoriete leesteken Uitroepteken! Daarom!

Welk spook kwelt u? Blijkbaar een aantal spoken aangezien mijn dates continu afgeschrikt worden. Sad sad tears of a clown.

Moest je in een museum hangen, wat zou er op je plakkaatje staan? Waarom staan er komma's in deze vraag? Er horen hier geen komma's. En probably: Gay.

Favoriete blauwe voorwerp Mijn theetas en sad sad tears of a clown. Zijn die blauw eigenlijk? Waarschijnlijk wel. Mysterie opgelost.

Gif of gif? TGIF?

Welke unokaart ben je? De +4, want ik kan mensen enorm irriteren (Alien heeft ervaring), maar soms vinden ze me ook echt heel leuk.

Stel uzelf een vraag! Ik heb het GEHAD. Wat is de vierkantswortel van twee?

CAITLIN - activiteiten

Codenaam (wie ben je?) Caitlin

Studierichting (wat doe je?)

Communicatiewetenschappen



Favoriete thee (wat drijft je?)

Fruutthee mostly, momenteel loving granaatappelthee

Wat voedt uw existentiële crises?

Deze vragenlijst

Pantoffels of dekentjes? Motiveer.

Dekentjessss <3 always cold

Wat voor boom zou je zijn? Idk, wat is de kleinste boomsoort?

Wat doe je op pensioen? Hopelijk rondreizen en over de hele wereld thee proeven ;)

Favoriete leesteken “!!!!!!!” Want!!!!!!!

Moest je in een museum hangen, wat zou er op je plakaatje staan? Caitlin Muyllaert

Favoriete blauwe voorwerp Mijn scoutssjaaltje

Welke unokaart ben je? Reverse question back to you :))²

Welk dier wordt je trouwe metgezel in de apocalyps?

Ik zou willen zeggen een kat, maar ik betwijfel hoe trouw die me echt zou blijven

Stel uzelf een vraag! Ik heb het GEHAD. Neen³

² D: een “beurt overslaan” kaart - nvdr

³ Wow rude - nvdr

MARISSA - activiteiten



Wie ben je? Marteani ;-)

Wat doe je? Master in de
Handelswetenschappen

Favoriete thee (wat drijft je?) Ik
wil niet kiezen :-(maar als het echt
moet.. Granaatappelthee of muntthee

Wat voedt uw existentiële crises?
Mensen die super traag voor je voeten
lopen, niet uit de weg gaan en dan
ineens stil staan uit het niets.. Wat
drijft hen?

Pantoffels of dekentjes? Pantoffeldecken? :-P Nee,
dekontjes are life! Als kind sliep ik minstens met 4 dekontjes
fso (zelfs in de zomer)..

Patroonheilige van de wereldreizigers of van de lompeid

Favoriete 80s lied *Girls just want to have fun* – Cyndi
Lauper

Wat voor boom zou je zijn? Zo'n Japanse kerselaar

Wat doe je op pensioen? Lama's eten geven in Argentinië,
een groentetuintje kweken, naar Benidorm gaan feesten en
mijn kleinkinderen aanmoedigen iets van hun leven te maken.

Favoriete leesteken “;” – de mooie gedachtegang erachter;
"just a pause, not an end"

Welk spook kwelt u? Toen mijn nonkel gestorven was
gebeurden er rare dingen; zoals dingen die naar beneden
vielen, deuren die onverklaarbaar opengingen en mijn hond

die naar rare plaatsen in de kamer aan het staren was.. Dat is nu gelukkig wel voorbij :-P

Moest je in een museum hangen, wat zou er op je plakkaatje staan? Don't touch, toxic

Favoriete blauwe voorwerp Wereldbol op mijn kamer (niet volledig blauw maar okééééé)

Gif of gif? Overduidelijk GIF

Welke unokaart ben je? De 2+ kaart omdat ik altijd wel wat extra's ben/doe

Welk dier wordt je trouwe metgezel in de apocalyps? Het dier dat ons laat uitsterven.. Ik doe mee met de winnaar :P

Stel uzelf een vraag! Ik heb het GEHAD. In welke wereld had je graag gewoond? In die van Harry, Ron en Hermione..



SIEGLINDE - taart & thee



Codenaam (wie ben je?) Sieg(je), Siegel(tje), en een favoriet van velen: Cilinder

Studierichting (wat doe je?) Biochemie & biotechnologie

Wat drijft je? Zwarte thee met appel en kaneel (als liefde een smaak heeft, smaakt het voor mij zo)

Wat voedt uw existentiële crises? Antwoorden op deze vragen vinden zodat ik leuker en interessanter lijk dan ik eigenlijk ben. Ook: hoe is leven ontstaan (oprecht iets wat mij wakker houdt. HOE)

Pantoffels of dekentjes? Motiveer. Denkentjes!! Warmte overal vs enkel warme voeten (bij voorkeur wel beide)

Patroonheilige van glitter, de kleur roze

Wat voor boom zou je zijn? Een lindeboom

Wat doe je op pensioen? Ik WIL zeggen dat ik elke ochtend ga opstaan samen met de zon en de krant ga lezen terwijl ik een theetje drink, maar da's eerder onwaarschijnlijk.

Favoriete leesteken “;” – enerzijds ben ik gewoon zo'n basic persoon, anderzijds hou ik van dingen en mogelijkheden toch niet helemaal vastleggen of af te sluiten voor als ik mijn plannen moet veranderen (oftewel: oneindige besluiteloosheid)

Moest je in een museum hangen, wat zou er op je plakkaatje staan? The Sleepiest Girl Alive

Stel uzelf een vraag! Ik heb het GEHAD. Waarom vind je telkens een manier om Taylor Swift OVERAL bij te betrekken???? (ah, oei, doe ik het nu toch niet weer)

CÉLINE - taart & thee



Wie ben je? Muse van Mela

Wat doe je? Criminologie

Wat drijft je? Marokkaanse muntthee met extra kaneelstokjes in

Wat voedt uw existentiële crises?

Wat niet? Deze vragenlijst bijvoorbeeld; zo veel vragen, zo veel mogelijke antwoorden, zo weinig plaats

Pantoffels of dekentjes? Motiveer.

DEKENTJES! (Als je in de winter een bewegende hoop dekentjes tegenkomt, it's me) Ze zijn lekker warm en zacht, bestaan in de meest onmogelijke formaten en je kan er gewoon in verdwijnen. Mijn liefde voor dekentjes kent geen grenzen.

Favoriete 80s lied AFRICA, AFRICA, AFRICA,
AFRICA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Wat voor boom zou je zijn? Aangezien Tronquo (*achternaam van Céline – nvdr*) boom betekent, kroon ik mijzelf tot de boom der bomen

Favoriete leesteken “;” - Niemand kent de exacte betekenis en gebruikt het maar. Heeft het de functie van een komma, een punt of eerder een dubbelpunt, wie zal het zeggen? Het is lastig en eigenwijs en ik voel de drang om mij hier mee te identificeren. Plus het is ook enorm hipster, maar dat terzijde.

Welk spook kwelt u? Ines Brasil. Meer info wil ik hier niet over kwijt

Moest je in een museum hangen, wat zou er op je plakkaatje staan?

Koffie & katten
Zwart & chaos
Duiven, pru.



LIESBETH - taart & thee

Codenaam (wie ben je?) Liesbeth

Studierichting (wat doe je?)

Industrieel ingenieur informatica

Favoriete thee (wat drijft je?)

Rooibos met honing

Wat voedt uw existentiële crises?

Menselijk contact

Pantoffels of dekentjes? Motiveer.

In een onesie met pantoffels onder een dekentje ☺

Favoriete 80s lied *Forever Young* – Alphaville

Memes or dreams? Ik wil kunnen dromen in memes

Wat doe je op pensioen? Op vakantie naar Mars

Favoriete bladwijzer Vlieg- of treintickets

Welk spook kwelt u? Een spook dat mij verplicht om overall minstens 10 min te vroeg te zijn

Favoriete blauwe voorwerp Boeken met blauw op de cover

Gif of gif? Dunno xD

Welke unokaart ben je? Blauwe +2, niet te gewoon en niet te gemeen

Welk dier wordt je trouwe metgezel in de apocalyps?
Stingray

Stel uzelf een vraag! Ik heb het GEHAD. Welke boeken moet ik dringend lezen?



EVELYN - sfeerbeheer

Codenaam (wie ben je?) Rood

Wat doe je? Sociaal werk (ik ben een sociaal accident)

Wat drijft je? Muntthee duh, What else?

Wat voedt uw existentiële crises?
Theekopjes die geen thee lusten.
Personen die heten en noemen verwisselen. Sfeerloze mensen.

Pantoffels of dekentjes? Motiveer.

Dekentjes, waarom enkel warmte aan je voeten als het over heel je lichaam kan?

Patroonheilige van de lompigheid

Favoriete 80s lied *Karma Chameleon*

Wat voor boom zou je zijn? Een kastanjeboom. Why You ask? Ik zag ooit een kastanje vallen recht op het hoofd van een voorbijganger. Ik wil diegene zijn die de kastanjes gooit

Wat doe je op pensioen? Een cursus theesommelier volgen en cynisch worden

Favoriete leesteken “...” want dat maakt alles questionable

Welk spook kwelt u? Ik heb altijd schrik van die skeletten van geneeskundestudenten, daar zit een spook in (trust me)

Moest je in een museum hangen, wat zou er op je plakkaatje staan? Die rosse met haar slechte knieën en zeer mooi lint

Favoriete blauwe voorwerp Dvd van season 1 & 3 van Castle (beste serie ooit gemaakt)

Stel uzelf een vraag! Ik heb het GEHAD. Wat doe je als je geen thee drinkt? Thee zetten ahja

ALINE - PR



Wie ben je? Keizer

Wat doe je? Lerarenopleiding secundair onderwijs Engels en geschiedenis (of ook wel: HOE VORM JE JE EIGEN DICTATORIAAL REGIME)

Favoriete thee (wat drijft je?) De t van dt

Wat voedt uw existentiële crises? Wanneer uw onderdanen vijf keer dezelfde vraag stellen

Pantoffels of dekantjes? Ik ben keizer, ik moet niet kiezen

Patroonheilige van Theepot keizers

Favoriete 80s lied Ik weiger om deze vraag in te vullen uit PRINCIPE en omdat we leven in een maatschappij waarin mensen in HOKJES geduwd worden en dit is gewoon mijn hokje niet bye

Wat voor boom zou je zijn? Zo een oude eik waarvan iedereen denkt dat ze magische krachten bezit en heilig is maar eigenlijk is ze gewoon moe en wil ze dat iedereen haar met rust laat

Memes or dreams? Uw hoofd is een meme⁴

Wat doe je op pensioen? Waarschijnlijk te veel

Favoriete leesteken “?” – ’t Kan zo veel betekenen. Van “wtf” tot “wtf r u doin”

⁴ WAT wel, UW HOOFD IS EEN DREAM smh – nvdr

Welk spook kwelt u? Het gegiechel van de vierdejaars achtervolgt mij. PUBERS

Moest je in een museum hangen, wat zou er op je plakkaatje staan? “Dit is geen kunst maar zelfmoord”



Favoriete blauwe voorwerp
Uw hoofd

Gif of gif? Gif, obviously *rolt met ogen*

Welke unokaart ben je? De +4 kaart want ik ben kleurrijk en irritant

Welk dier wordt je trouwe metgezel in de apocalyps?
Lupo, foto wordt bijgevoegd (links)

Stel uzelf een vraag! Ik heb het GEHAD. Trut⁵

Alice
Le goût de la nouvelle grandeur

⁵ Wow rude - nvdr

MELANIE - redactie



Wie ben je? Ondergetekende

Wat doe je? Biochemie & biotechnologie

Wat drijft je? Rooibosthee (links: wat nee ik heb geen latte vast ha da's thee ha ha)

Wat voedt uw existentiële crises? De wereld is zo veel?? Zo mooi, maar zo veel! Het overweldigt me een beetje.

Pantoffels of dekentjes? Motiveer. Als je rondloopt met een dekentje is dat net een cape!! *Aesthetic.*

Patroonheilige van keuzes uitstellen.

Memes or dreams? Koenig, Ezra (@arzE). *"I have learned that U should never giv up on ur dreams (but sometimes giv up on ur memes)"* 09/06/2015, 13:21. Tweet.

Favoriete 80s lied *Take On Me* voor de meme, *Age of Consent* voor echt.

Wat doe je op pensioen? Op mijn gemakje beginnen sterven.

Favoriete leesteken

GEENLEESTEKENSWESUFFERLIKEROMANS

Welk spook kwelt u? Kevin Ibech (comithee)

Moest je in een museum hangen, wat zou er op je plakkaatje staan? HET WARHOOFD, 1997 – olie op doek – De grens tussen kunst en post-ironische meme vervaagt in dit eerder onduidelijke werk.

Favoriete blauwe voorwerp *Het Theeblaadje*, jaargang 6 nummer 1 ♥ (dood en verderf aan al wie anders antwoordt)

Gif of gif? Tegengif, ik zou mij graag distanciëren van dit debat dank bij voorbaat.



SPEELTIJD

Hallo theekopjes!

Wij zijn Caitlin en Marissa, jullie favoriete activiteiten van dit jaar! Onze eerste activiteit van dit jaar was de speeddate! Waren jullie aanwezig?

Ja → Hopelijk hebben jullie daar mensen leren kennen, maar er is altijd meer...

Nee → Jammer, maar niet getreurd...

Ook na de speeddating willen we jullie nog helpen nieuwe mensen te leren kennen, maar deze keer zullen jullie zelf het werk moeten doen ;-). Als je niet onmiddellijk weet wie je zou willen aanspreken dit kransje, is hier een aanzetje:

Vind 1 persoon met
schoenmaat 39

Maak een tekening
voor de persoon in je
favoriete
verkleedoutfit

Verzamel vier
handtekeningen van
theekopjes

Vind iemand die dezelfde
thee als jou aan het
drinken is (of dezelfde
taart aan het eten)

Zoek iemand in ongeveer
dezelfde outfit als jezelf

Zoek drie mensen
waarvan hun favoriete
thee muntthee is (en
drink samen een theetje)

Laat ons zeker weten of je nieuwe
theekopvrienden hebt gemaakt :-)

Yours truly,

Caitlin & Marissa (Cailissa if you wish)

A decorative horizontal banner featuring a tea branch with leaves and buds, framing the word 'STAMBOOM' in large, white, serif capital letters with a drop shadow.

STAMBOOM

Sieglinde (taart & thee) en een excuus om nog maar eens naar een meesterwerk te kijken

Mrs. Potts & Chip: OG Moeder Theepot en theekopje

We kennen Moeder Theepot allemaal als de supergezellige studentenvereniging waar we graag genieten van een stukje taart, een tas thee een goed gezelschap, maar al wie even fervent Disney-fan is als ik weet dat er vóór ons eigenlijk al een Moeder Theepot en theekopjes waren.

Deze oorspronkelijke Moeder Theepot is natuurlijk Mrs. Potts (of Mevrouw Tuit), de huishoudster-turned-theepot in het kasteel in de Disney-klassieker *Belle en het Beest* uit 1991. Moederlijk, lief, standvastig en altijd daar voor iedereen die haar nodig heeft: ze is een personage om te koesteren.

*Ze bewijzen dat thee
helemaal niet te
onderschatten valt*

Daarnaast heeft ze niet één, maar wel twaalf kinderen, die door de heks in theekopjes werden veranderd. Hiervan is Chip (Barstje) ongetwijfeld de bekendste, maar dus zeker niet de enige (#justice voor de andere theekopjes)!! Chip is altijd blij, enthousiast en klaar voor een avontuur: net zoals jullie!

Ze bewijzen dat thee helemaal niet te onderschatten valt en vallen de boze dorpelingen aan met hete, kokende thee en vormen (naar mijn bescheiden mening) een cruciaal deel van de verdediging. Thee saai en nutteloos? Ik dacht het niet.

Zo zie je maar dat het interessant is om af en toe eens terug te gaan naar je roots!

Veel liefs,
Sieglinde (taart & thee)



*Boven: *Angela Lansbury stem* "It's far past your bedtime. Goodnight, love" - wij tegen jullie om 10u*





KEIZERLIJKE BESLISSINGEN

Aline (keizer PR) hakt de knoop door

Tijdens het kennismakingskransje op 4 oktober zijn er een aantal oud-leden hevig in discussie gegaan over een prangende vraag. Er werd zo hevig gediscussieerd dat er thee gemorst werd, taart in het rond vloog en sommige theekopjes met tranen in de ogen melancholisch het hoofd schudden. De vraag in kwestie? Hou je vast. Is kaastaart taart?

Het is mijn plicht, als eerste Theepot keizer, ervoor te zorgen dat geschillen tussen theekopjes eerlijk worden opgelost. Ik moet namelijk het voorbeeld stellen voor de komende keizers in deze studentenvereniging (Melanie??). De druk weegt zwaar op mij, maar het is niet anders. Ik heb een verantwoordelijkheid die ik moet vervullen. Daarom heb ik een grondig en doordacht onderzoek gedaan naar deze zwaar filosofische vraag, en kom ik nu tot jullie met mijn conclusie.

Hoe ben ik aan het werk gegaan? Wel, ten eerste heb ik de mening van de theekopjes gevraagd. Ondanks mijn hiërarchische titel blijft Moeder Theepot namelijk een democratische organisatie, en jullie mening telt. Het referendum had een overduidelijk resultaat: ja, kaastaart is volgens de theekopjes taart. 131 theekopjes stemden volmondig “ja”, en slechts 12 theekopjes stemden “nee”. Ondanks de overduidelijke meerderheid, was ik toch nog steeds niet volledig overtuigd. Twaalf theekopjes die “nee” stemmen kunnen we toch niet zomaar negeren?



Aline Elluhnav created a poll.

🌟 Bosun · Octobarr 5 roundabouts 8:02 as the sun be settin' · 🍷
Theepot Studeert Niet

Belangrijke vraag: is kaastaart taart?

<input checked="" type="radio"/>	Ja				
<input type="radio"/>	Nee				

Ik contacteerde daarom een expert. Dr. Ibech Ibech (comithee) was al twaalf minuten expert op het vlak van taarten toen ik hem aansprak over deze kwestie. “Het is een complexe zaak,” stelde Dr. Ibech. “De belangrijkste kenmerken (die vaak werderkeren) van taart zijn: cirkelvormig, gebak, er zit deeg in verwerkt, eventueel wat decoratieve elementen. Het meest belangrijke daarvan is vooral de verwerking van deeg. In de kaastaart die werd geconsumeerd op het 1e kransje was er geen deeg (als bodem, onzeker over de rest). Hoe dan ook, andere elementen waren wel prominent aanwezig en deze kaastaart is hoogstwaarschijnlijk een variatie op de gewone kaastaart - die wel een deeglaag bevat aan de bodem - met een experimentele of originele vormgeving.” “Wat is uw conclusie dan?” vroeg ik, bijna bang voor het antwoord dat zou volgen. Met een diepe zucht en een ernstige blik in zijn ogen antwoordde Dr. Ibech Ibech: “Het is een taart.”

Dus, liefste theekopjes, we kunnen er niet omheen. Zowel de grote meerderheid als Dr. Ibech Ibech, kaastaartexpert, zijn het erover eens: kaastaart is taart. Om verdere onrust te vermijden zal ik nu dus mijn autoriteit als keizer tot z'n volste capaciteit inzetten.

Ahum, ahum, ahum.

Keizerlijke beslissing: kaastaart is taart.

BEAUTEATIPS

Sander (penning) tipt beauty

In dit artikel spendeer ik mijn kostbare tijd tijdens mijn praktijkweek aan beautytips gerelateerd aan thee. Wat velen namelijk niet weten, is dat thee niet alleen lekker en gezond is, maar ook erg handig om jouw natuurlijke schoonheid te behouden.

Theesoorten

Thee is afkomstig van de *Camelia Sinensis*, een plant die groeit in meer dan veertig landen. Enkel het moment van plukken en de behandeling van de bladeren verschilt. De eerste blaadjes die verschijnen, zijn bedekt met witte donshaartjes, daarvan is de witte thee. Groene thee wordt pas geogost als de blaadjes zijn geopend en dus groen zien. Wanneer groene thee wordt gefermenteerd, wordt ze zwart en sterker: zwarte thee.

Witte en groene thee behouden meer antioxidanten, vandaar dat vooral deze in schoonheidsproducten voorkomen en als grote weldoeners worden aangeprezen.

Roodheid en couperose

We hebben allemaal wel eens last van roodheid. Couperose⁶ daarentegen komt bij minder mensen voor, maar is toch nog vrij frequent aanwezig bij de niet-theedrinkende bevolking. De theedrinkende bevolking zal namelijk snel merken dat de roodheid en couperose verzachten door de groene thee.

⁶ Een ontsteking van de huidklieren en roodheid in het gelaat.

Kotsmisselijk

We kennen het allemaal; die lekkere kotsgeur na een nachtje Overpoort. Nu is thee dus ook handig op zo'n moment. Nee, niet om te drinken, maar om gewoon op kot in de kamer rond te hangen. Thee absorbeert namelijk geuren. Bye bye kotsgeur, hello zalige thee-aroma's.

Verouderingslijntjes, rimpels en acne

Jammer genoeg worden we ook allemaal ouder; maar wees gerust: als je bij Moeder Theepot blijft, blijf je langer jong! Groene thee helpt namelijk tegen verouderingslijntjes, maar ook tegen rimpels en acne. Groene thee reinigt namelijk de huid van binnenuit en beschermt de huid ook nog eens! Kap die thee maar binnen! 😊

Afvallen

Na al die taart bij Moeder Theepot kan het natuurlijk wel zijn dat er een aantal kilootjes bijgekomen zijn. Ook hierbij helpt thee drinken! In thee zitten namelijk afslankende en versterkende producten, die ook nog eens cellulitis tegengaan. Groene thee heeft een verkwikkende en stimulerende werking die de bloedsomloop een boost geeft en bevat ook nog antioxidanten die loskomende gifstoffen afbreken. Geweldig dus.

See you next month met nieuwe beautytips van de penning!

XOXO,
Penning out.

NOOT VD REDACTIE

Poging tot column

DIT EVEN TERZIJDE.

Ik heb geen inspiratie.

Jongens!!!! Ik weet niet wat te schrijven.

Deze rubriek is eigenlijk wat ik het liefst van al schrijf, en toch. Hier zit ik dan, op mijn appartement (*dat van Evelyn – nvdr*), een uur voor ik ga printen, het raam uit te staren, in de hoop dat dit artikel zichzelf schrijft.

Het is een mooi raam. Even breed als het appartement zelf, vergezeld door een vensterbank met planten. De kastanjabomen zijn half kaal, de meer hardnekkige bladeren zien roest vanbuiten en groen vanbinnen. Af en toe passeert er een tram “WAT HUH IS DAT HOE EEN TRAM ER VANBOVEN UIT ZIET??”. Dit even terzijde.

Het leven van een theepotredactrice ziet er ongeveer als volgt uit, in vier stappen: mijn medepraesidiumleden weten niet wat te schrijven, ik vervloek hen (“Geen probleem hahaha da’s moeilijk he!”), verzin dan zelf iets, en stuur ze de wijde wereld in om een aantal woorden in een volgorde te steken.

Waar zal ik over schrijven? Vandaag heb ik voor het eerst opnieuw mijn winterjas aan. Meer dan van eender welk individueel seizoen, hou ik van die momenten wanneer je voelt dat het weer verandert. We keren terug naar het winteruur. De tram passeert, de wereld draait door, het liefst van al zou ik nu achterover leunen en de tijd voelen passeren. Dit even terzijde.



Er moet toch iets gebeurd zijn de voorbije weken! Ik herlees mijn dagboek, doorzoek mijn YouTube kijkgeschiedenis. De voorbije maand zag ik bijna dagelijks een film. Nieuwe favoriet: *Brief Encounter*. Veel gebeurt er niet, maar de personages worden gevoelig in beeld gebracht. Ik word er stil van, ik hou wel van films waar alleen de details ertoe doen.

Heeft dit artikel zichzelf ondertussen al geschreven?

Misschien ben ik nog niet klaar om actief deel te nemen aan deze wereld. Ik kijk nog te graag gewoon uit het raam.

Met klachten over de kwaliteit van dit schrijfsel
kan je terecht bij Aline (PR en makeshift HR-afdeling),
Melanie (uw redactie)

MEMES

What dreams are made of ★



The dampest memes on the block!
Deze week: movie stills.



KORIANDERKWESTIE

NEEN IK HEB GELIJK, VERDORIE

CONTRA: Céline (taart & thee)

In een vorig theeblaadje kondigde ik aan dat ik het mijn persoonlijke missie zou maken om **deze wereld koriandervrij te maken**. Waarom, vraagt u zich waarschijnlijk af? Omdat koriander gewoonweg afschuwelijk is en meermaals de smaak van mijn eten bederft. Stel, je bestelt een heerlijke Pad Thai (alleen al bij de gedachte groeit er een walvis in mijn buik). Maar dan! Éénmaal je bord voor je neus staat **LIGT ER EEN HOOP KORIANDER OP**. Weg hongergevoel, weg smakelijke Pad Thai en die ondertussen volgroeide walvis van voorheen pleegt spontaan zelfmoord.



Verder ben ik er steevast van overtuigd dat er geen enkel voordeel aan koriander verbonden is, want:

- het smaakt naar zeep
- het kruipt tussen je tanden (we hebben het allemaal al meegemaakt, lieg niet)
- het is niet goedkoop
- het is compleet nutteloos
- (waarom zijn jullie nog niet overtuigd)

Daarom doe ik graag een warme oproep naar jullie, mijn liefvallige medekorianderbestrijders, om samen met mij dit onrecht uit de wereld te verhelpen en zo te bouwen aan een betere wereld. Kortom, als je ook de spontaan kwaad wordt van koriander, je meermaals teleurgesteld bent geweest en gewoon een algemene haat aan het ontwikkelen bent. Aarzel dan niet en kom mij zoeken, dan gaan we samen de strijd aan!

PRO: Melanie (redactie)

Kijk he, mijn eisen zijn simpel: LEAVE koriANDER aLONE!!!!!! Dit vredelievende schepsel heeft zowaar 3.5 miljard jaar aan evolutie overleefd, om dan op dagelijkse basis vervloekt en gehaat te worden! Al die millennia doe je je best om eukaryoot te worden, een fotosynthetisch apparaat aan te werven, en zelfs meercellig te worden, om dan belasterd te worden in een gerenomeerd vakblad. Je zou voor minder tussen andermans tanden gaan zitten.

Nee, ik eis zelfs (nog⁷) niet dat je koriander *graag* eet. Sommige mensen hebben smaak en andere mensen niet, zo is dat nu eenmaal; maar ik verwacht wel een meer tolerante houding van de mensen zonder smaak. Het heeft toch geen zin er nóg een karaktergebrek aan toe te voegen?

Met andere woorden, beter jezelf, open je hart voor koriander.

⁷ De revolutie stel ik uit tot een latere fase



KORIANDeRHAAT IS EEN MISDRIJF

OPGELET: de meningen geüit in dit uitstekende opiniestuk zijn de meningen van de schrijvers en kunnen niet representatief geacht worden voor Moeder Theepot als vennootschap.

A decorative horizontal banner featuring a tea branch with leaves and buds, framing the word 'CLUBLIED' in large, white, serif capital letters with a black outline.

CLUBLIED

Dit clublied veroverde mijn hart ♥

Een nieuwe Theepotjaar is gelijk aan nieuwe leden die ons Clublied misschien nog niet kennen, vandaar nog eens de lyrics van ons clublied! Take note: het wordt gezongen op de melodie van *Eviva España*. Moest je toch nog twijfelen hoe je het moet zingen, de nieuwe versie is ook sinds vorig jaar te vinden op Youtube! Warm je keel maar op met thee en GET. SINGING.

*Drink ik hete thee dan ben ik in mijn nopjes
Vergeet ik alles, ik eet alleen nog taart
Lekk're warme thee die drinken we uit kopjes
Mag moeder theepot voor altijd blijven bestaan
Want thee drinken verdrijft de smart,
Theepot veroverde mijn hart*

***Ik hou van koffie, taart of thee
Wij zijn Moeder Theepot
Van tearoom recht naar het café
Wij zijn Moeder Theepot
Een dubb'le koffie in't salon
Wij zijn Moeder Theepot
Terug naar waar het ooit begon
Want Moeder... Want Moeder Theepot leeft!***

Groetjes,
Maryse (vice)

A decorative horizontal banner featuring a black and white illustration of tea leaves and branches. The word "AGENDA" is written in large, bold, white, serif capital letters across the center of the banner.

AGENDA

Niet t(he)e missen!! Theepot in town

Nog lang niet genoeg gehad van Moeder Theepot? WOW MOOD. Noteer dan zeker onderstaande data! Tatoeëer ze op je voorhoofd, als je dat echt nodig vindt, maar vergeet het dan wel niet in spiegelbeeld te doen of je kan het zelf niet lezen. Tot dan...

14 NOVEMBER

Tea Drinking Games

26 NOVEMBER

Cosy Kransje

6 DECEMBER

Sinterklaaskransje

11 DECEMBER

Quiz

THEEPOT ABROAD

Tea: big in Japan

Deze zomer heb ik drie weken rondgereisd in Japan. Het land van de theeceremonie en vele andere vreemde dingen met thee!

Net geland op de luchthaven hebben we uit een veel te kleurrijke en onleesbare automaat twee flesjes gekocht: het eerste was een soort koude zwarte thee die niet te drinken was; en het tweede een flesje oolong die net iets drinkbaarder was, maar niet veel beter. We hadden ons natuurlijk verwacht aan een zoete ijsthee die je in België kan vinden. De automaten hebben ons daarna niet meer met rust gelaten, ik kan wel een



heel fotoalbum vol krijgen met enkel de vreemde drankjes en koude theesoorten uit die automaten!

Gelukkig waren er ook beter thee-ervaringen: in een klein theehuis net naast een Japanse tuin, speciaal voor de toeristen, hebben we kort uitgerust. Daar kregen we matcha thee en een bijhorend matchakoekje. Vanaf dat moment is de matcha ons blijven achtervolgen voor de rest van de reis! Een kort lijstje met de vreemdste dingen die

matcha bevatten: ijsjes, groene KitKats, chips,...

Een echte Japanse theeceremonie hebben we jammer genoeg niet meegemaakt. Helaas, maar gelukkig heb ik wel genoeg theehuizen gezien en bezocht. Die kan je vinden in ongeveer elke Japanse tuin en ook in de steden zijn er genoeg.



Zo'n theeceremonie duurt tot vier uur en meestal zijn toeristen niet uitgenodigd. Wel hebben we een stukje van een ceremonie gezien: in een van de vele tuinen die we bezocht hebben stond een mooi theehuis waar net enkele Japanners thee aan het drinken waren terwijl een meisje in kimono hen bediende.

Mijn beste thee-ervaring van de hele reis was in de overdekte markten van Kyoto, de beste plaats om allerlei verse thee te kopen. Standjes en winkeltjes vol met verse, losse thee, het rook daar zo goed! Liefst had ik vele kleine zakjes thee gekocht om mee naar huis te brengen. Er was echter geen vrije plaats meer in onze heel beperkte bagage, dus hebben we maar van elk hotel een paar theezakjes meegenomen.

Dat gezegd zijnde, hebben we alleszins genoeg thee gedronken. En niet enkel oolong en matcha, maar ook nog andere onbekende dingen zoals verschillende koud geroosterde theesoorten, koekjes met theesmaken, en nog zoveel meer thee gerelateerd voedsel.

Groetjes,
Liesbeth (jullie taart & theetje)

FILM FEST FANS

Evelyn (sfeerbeheer) raadt aan/af (lees en kom te weten welk voorzetsel!)

A BLUEBIRD IN MY HEART

★★★★★

Elk jaar opnieuw is het Film Fest in Gent, dit jaar tussen 9 en 19 oktober. Op donderdag 11 oktober 2018 was Theepot aanwezig in de Kinopolis. We gingen naar de laatavondfilm, *A Bluebird in my Heart* van Jérémie Guez. De film is gebaseerd op het boek *The Dishwasher* van Dannie M. Martin. Deze lowkey thriller volgt het verhaal van Danny, een stoere crimineel die net uit de gevangenis komt en zijn intrek neemt in het motel van alleenstaande moeder Laurence en haar dochter.



Danny loopt rond met een enkelband en moet telkens op tijd terug in het motel zijn of hij vliegt terug in de

gevangenis. Hij krijgt een job als afwasser in een restaurant dichtbij. Hij raakt al snel bevriend met Clara, de dochter van Laurence. Clara raakt echter in de problemen met een lokale drugsdealer en dit toont de vaderlijke kant van Danny, maar drijf hem ook weer in de criminaliteit.

Deze pakkende film toonde hoe Danny iets van zijn leven probeert te maken, terwijl Laurences dochter hem continu voor de voeten loopt.

De zaal zat volledig vol, de spanning was dan ook te snijden. Geen standaard vrouwenfilm, maar een spannend en meeslepend drama.

We hadden het geluk dat Veerle Baetens (Laurence in de film) en de regisseur Jérémie Guez aanwezig waren. Na de film volgde een Q&A in het Frans, net zoals stukken van de film. Deze was iets minder interessant dan de film zelf, aangezien mijn Frans blijkbaar niet goed genoeg was om te kunnen volgen. Er was ook tijd voor een selfie met Veerle en een handtekening.

De film toont het verhaal van de moeilijke start van iemand die juist uit de gevangenis komt op een intrigerende manier.

Xoxo,
Eve (sfeerbeheer)





Bedankt en tot ziens!

Ah, mooie liedjes duren niet langer dan veertig bladzijden! De nietjes kunnen dat immers niet aan. Het was me weer een waar genoegen, beste lezer. Voor we écht afscheid nemen, zet ik eerst onze ereleden graag nog eens in de bloemetjes:

*Aljosa Meerhaeghe
Lynn Ide
Anouk De Meulemeester
Gillis Vermeersch
An De Gucht*

En zeg ik nog eens oprecht merci aan het praesidium, een bodemloze bron aan inspiratie (en bron van tien artikels).

Tot ziens! Het ga u goed,
Uw radactie ;D



Boven: uw redactie gisterenavond om kwart na twaalf

Verantwoordelijke uitgever: Melanie De Nolf,
Broekkantstraat 4, 9051 Afsnee

Contact: info@moedertheepot.be.



LES TARTES

de

Françoise

Geluk is er om te delen

COPYLAND



DOGS & DRINKS