

Theemagazine

JAARGANG 3

1

MOEDER THEEPOT



INHOUDSTAFEL

Welkom	3
Voorwoord.....	4
Interview: Moeder Theepot in gevaar?!	5
De Liegende Theeporter redt het Theemagazine.....	9
De Slimste Theepot – Quiz	12
Kalender	17
Moeder Theepot op de Student Kick-off	18
Verslag: Het Eerste Theekransje	20
Verslag: Tea Meets Coffee	22
Fotoreportage: Tearoomrolling	24
Het Verloren Theezakje	26
Theevee: Beroemde Taart & Thee	28
Cichorei: Koffie Avant La Lettre?.....	31
15 December: International Tea Day	32
Thee & Taart in de kijker	34
Theewoord	36
Spelletje.....	36
Moeder Theepot–lied	38
Sponsors en Ereleden	39



WELKOM

Welkom liefste Theekopjes,

In het allereerste Theemagazine van het academiejaar! Het zal superspannend zijn voor mij, om jullie allemaal te zien snuisteren in dit boekje, op zoek naar dt-fouten, tautologieën en litotes (ik kijk naar de studenten taal -en letterkunde)! Laten we het de grammar-nazi's niet te moeilijk maken: er is er altijd wel één die een fout vindt, een flater achterhaald of een 'onvolmaaktheid' detecteerd! Wat ik wil zeggen, mijn beste lezers, is: wees asjeblijft een beetje mild voor mij. Dit is als het ware mijn vuurdoop, mijn ontgroening en hoewel ik enorm trots ben op dit spiksplinternieuwe nummer kan het zijn dat mijn secretaresse af en toe een steekje liet vallen. We nemen het dat arm schaap niet kwalijk, ze werkt zo hard!

Laat ik alvast een klein voorsmaakje geven van wat in dit magazine allemaal te lezen valt: eerst en vooral kan je de "De Slimste Theepot"-quiz maken, op p 12 zodat je het kernbestuur wat beter leert kennen! Of begin je liever bij iets lekkers, wat dacht je van het taart -en theerecept op p 34? Of duikel je liever de geschiedenis van Moeder Theepot in (p 5 en 9)? Zoals je leest, voor elk wat wils bij Moeder Theepot! Geniet alvast van 'The October-issue', en als je me ziet op één van de theekransjes: kom gerust eens hallo zeggen! (Ik ben te herkennen aan de inktvlekken op m'n vingers, permanente wallen onder de ogen, verward haar en een cafeïne-overdosis, zoals het elke goede hoofdredacteur betaamt!) Je mag me ook altijd een mailtje sturen via hoofdredacteur@moedertheepot.be !

Veel liefs,
Je hoofdredacteur, Marthe



VOORWOORD

Beste Theekopjes,

Het eerste semester is al enkele weken volop bezig en bij Moeder Theepot hebben we een superstart van ons derde levensjaar gehad! We stonden ergens in een hoekje op de Student Kick-off – goed verstopt-, maar gelukkig wisten heel wat mensen ons te vinden! Daarna hadden we een theekransje met lekkere brownies en appeltaart, waarop we veel nieuwe leden en oude bekenden mochten verwelkomen. Een geslaagde start dus! Op de “Tea meets Coffee” leerden we elkaar beter kennen: na het vele zoeken naar roze hartjes en blauwe vierkantjes, hadden we er ook weer een aantal vrienden bij. En op de “Tearoomrolling” namen we onze nieuwe vrienden mee op stap, zo ontdekten we samen enkele toffe tearooms in het Gentse.

Elke keer waren de activiteiten een laaiend succes. Want hoe je het ook draait of keert, Moeder Theepot blijft de gezelligste en warmste studentenvereniging van Gent. En blijkbaar hebben veel Gentse studenten de weg naar ons gevonden. Ik ben dan ook blij om te zien dat zoveel studenten naar Theepot komen. Soms uit nieuwsgierigheid, soms op zoek om andere mensen te leren kennen, soms met de schuchtere vraag “jullie hebben toch geen doop, hé” om dan opgelucht te zijn wanneer blijkt dat deze er niet is, soms verlangend uitkijkend naar het bloemetjeslintje. Maar het belangrijkste is dat iedereen één ding gemeen heeft: een hart voor thee (of soms toch iets meer voor de taart, want geef nu toe, er gaat niets boven een lekker stuk chocoladetaart).

Ik hoop dan ook dat ik vele van jullie nog ga terug zien dit jaar! Op de “Cup of Knowledge” of op de “Sint vs Santa” of op de vele activiteiten die volgend semester nog zullen komen. Maar ik hoop vooral dat jullie eerst genieten van de fantastische Quiz en van de leuke schrijfsels uit dit boekje!

Jullie voorzitter, Kato



INTERVIEW: MOEDER THEEPOT IN GEVAAR?!

Door Anoniem

Moeder Theepot gaat haar derde jaar in. Gedurende de afgelopen twee jaar is de vereniging een daverend succes geworden. Een dergelijk succes komt nooit alleen. Het gaat gepaard met *backstabbing* en duistere geheimen. Om deze geheimen te ontrafelen, besloot ik op zoek te gaan naar een oude medewerkster. Iemand die van in het begin aanwezig was bij de werking van Moeder Theepot en dus alle verborgen, duistere kanten ervan kent. Iemand die in haar hoogdagen vele connecties had en door alle theedrinkers van Gent gekend was. Iemand die plots en onverklaard van het theetoneel verdween. Aangezien zij anoniem wenst te blijven, zullen we haar de schuilnaam Nnyl toekennen.

Ik ontmoet haar onder een vervallen brug in een achtergestelde buurt van Gent. Haar haren verward, haar kleren gescheurd, in haar ogen een onrustige blik. *How the mighty have fallen*. Ik benader haar voorzichtig – wie weet is ze wel gewelddadig – en voor ik weet wat er gebeurt, sleurt ze mij aan mijn mouw mee naar een verlaten steegje. Ze kijkt wild om zich heen. “Is niemand je gevolgd?” vraagt ze ongerust. Ik schud mijn hoofd. “Zeker? Ik wil niet dat ze me vinden. Ze zijn overal.” Ik probeer haar gerust te stellen, wat mij pas na lange tijd lukt. Uiteindelijk besluit ik van wal te steken: “Ben je bereid met me te praten?” vraag ik behoedzaam. Ze knikt. Het interview kan beginnen.

Hoe ben je bij Moeder Theepot terecht gekomen?

Nnyl: “Ik was jong en zat vol idealen. Een studentenkring volledig gebaseerd op thee! Het leek bijna te mooi om waar te zijn. Ik was enthousiast en stortte mij volledig op de werking van de vereniging. In



het begin ging het best goed. De kring had succes, iedereen was gelukkig. We hadden geen idee wat er ons te wachten stond. Ik dacht dat het voor altijd rozengeur en maneschijn zou zijn. Mijn God, wat was ik naïef.”

Wanneer beseftte je dat het begon mis te lopen?

Nnyl: “Ik kan er geen exact tijdstip op kleven. Tegen de tijd dat ik beseftte dat het misliep, zat ik er al tot aan mijn nek in. Ik kon niet meer terug. Ik had de keuze tussen vechten of vluchten. Ik was beter gevlucht, maar koos ervoor te vechten. Ik wilde mijn mooie tijd bij Moeder Theepot niet loslaten.”

Kan je ons vertellen wat er is gebeurd?

Nnyl: “Het was een doodnormale vergadering. Een vergadering zoals er al zovele hadden plaatsgevonden. Alles ging heel goed, tot plots...”

Nnyl schopt kwaad tegen leeg blikje op de grond, dat met een dramatisch holle klank wegbotst.

Er werd voorgesteld om chocomelk te serveren op de volgende activiteit. Toen had ik al nee moeten zeggen, me moeten verzetten, maar ik zag er het kwaad nog niet van in. We waren dan wel Moeder Theepot, maar van een tasje chocomelk is nog nooit iemand doodgegaan, dacht ik.”

Chocomelk lijkt mij nauwelijks iets dat schadelijk kan zijn.

Nnyl: “Dat dacht ik ook. Maar toen begonnen de dreigbrieven toe te komen. Er is een geheime organisatie, Nonkel Chocopot genaamd, die mij en andere leden van het kernbestuur begon te chanteren. Als we niet stopten met chocomelk te serveren op activiteiten, zouden ze ons leven een hel maken zeiden ze. Wij lachten het weg. We wilden ons niet laten bang maken, en bovendien was de chocomelk veel te lekker om zomaar

uit onze activiteiten te schrappen. Vooral met marshmallows. Die zorgen net voor dat smeulige, zoete smaakje eraan. Wij bleven dapper verder gaan met onze activiteiten, maar toen gebeurde het ondenkbare.”

Nnyl zwijgt en staart nietsziend voor zich uit, ze lijkt eventjes verzonken in gedachten

“Op een avond, toen ik na een geslaagde activiteit met thee en chocomelk onderweg was naar huis, werd ik een bruine bestelwagen in gesleurd. Het rook er overheerlijk naar warme chocomelk. De bende van Nonkel Chocopot had mij ontvoerd. Uiteindelijk hielden ze mij zeker 5 minuten gevangen. De martelingen die ik moest ondergaan...”

Wat voor martelingen?

Nnyl: “Ik praat er niet graag over, maar ze dwongen mij om koffie te drinken. Koffie! Alsof ik een gewone, ordinaire koffiezuiper was. Een gesofisticeerde theedrinker als ik zou mij nooit zo verlagen. Nooit, hoor je! Nooit! Maar ze dwongen mij. Als ik niet van de koffie dronk, zouden ze alle thee ter wereld vernietigen. De chocolobby heeft nu eenmaal zoveel macht. Ik kon niets doen. Ik moest wel van dat smerige, zwarte goedje drinken.”

Wat gebeurde er daarna?

Nnyl: “Ze lieten mij weer gaan, maar ik draag de littekens van mijn gevangenschap nog steeds met mij mee. Soms proef ik plots weer die bittere koffiesmaak in mijn mond. Ik kon niet meer verdergaan in het kernbestuur van Moeder Theepot. Ik smeekte de andere leden van het kernbestuur te stoppen met chocomelk te serveren op activiteiten, maar zij zeiden dat een slokje koffie drinken zo erg nog niet was. Dat het een prijs was die ze bereid waren te betalen. Verraders. Ik kon het niet meer



aan. Ik besloot uit het kernbestuur te stappen en mezelf terug te trekken uit de theewereld. Nonkel Chocopot zal weer toeslaan, dat weet ik zeker.

Zolang er chocomelk wordt geserveerd op activiteiten, zijn alle kernbestuursleden van Moeder Theepot in gevaar. Nonkel Chocopot heeft overal spionnen.”

Denk je dat ze in het kernbestuur zijn geïnfiltrerd?

Nnyl: “Dat weet ik wel zeker. Maar ik weet niet wie. Misschien hebben ze wel allemaal connecties met die bruine bende. Ik weet het niet. Het enige dat ik wel weet, is dat ik nooit meer koffie wil drinken. Het was verschrikkelijk.”

Op deze onheilspellende noot besluit ik Nnyl te verlaten. Het gesprek heeft mij ongerust gemaakt en diezelfde nacht kan ik niet stoppen eraan te denken. Eén vraag blijft door mijn hoofd spoken: Wanneer zal nonkel chocopot opnieuw toeslaan?



DE LIEGENDE THEEPORTER REDT HET THEEMAGAZINE:

Door Niels Depaepe
(allereerste hoofdredacteur van Moeder Theepot)

Iedereen die iets kent van de legendarische Muppet Show (dus iedereen die een beetje een jeugd gehad heeft), herinnert zich zonder twijfel de legendarische plaat van Kermit de Kikker die hij in 1970 zong: “it ain’t easy bein’ green”. Dat is wat ook de meeste hoofdredacteurs ervaren als ze hun eerste theemagazine moeten samenstellen. Sommigen plooiën onder de druk, sommigen voldoen aan de verwachtingen en sommigen roepen de hulp in van de ouwe rotten van het vak.

Als Lynn en ik eerlijk mogen zijn, veel hulp hadden we niet. Ik had bij het samenstellen van m’n eerste magazine letterlijk niemand, gezien ik de eerste hoofdredacteur was. Gelukkig werd ik snel bijgestaan door Lisa (Embo voor de vrienden), die ik daarna prompt in de steek liet en mijn titel liet overerven. Lynn kon vorig jaar rekenen op de kennis van haar voorgangers en werkte het Theemagazine verder uit. Desondanks geruchten over het einde van Theemagazine, trad toch een vervangster naar voor, Marthe.

Nu zijn we aangekomen bij de derde editie van het blad en zie ik mijn rol finaal uitgespeeld. Trouwe lezers van mijn rubriek zagen nog hoe ik, tevergeefs, een zoektocht had gestart naar een vervanger. Deze sloeg op niets uit. De gigantische hoeveelheden thee hadden de gebieden in het brein die instaan voor sarcasme, cynisme, algemene grofheid en narcisme zodanig aangetast dat de kandidaten nooit in staat zouden zijn om het klassieke culturele niveau van hun voorganger aan te kunnen. Na lang discussiëren met het kernbestuur, kwamen we tot de

conclusie dat “de Liegende Theeporter” dan maar een stille dood moest sterven. Ietwat teleurgesteld, maar toch ergens opgelucht dat niemand m’n culturele erfenis zou verprutsen, besloot ik dan om me terug te trekken naar de Seychellen, waar ik zou rentenieren op kosten van de zwarte kassa van het Theemagazine.

Leven op de Seychellen is, afgezien van een zeldzame tsunami, redelijk relaxerend. Zon, zee, strand, goede koffie, dwaze strooien hoedjes, ananashemden, kortom de hemel. Ik lag buiten mijn landhuis aan het strand, toen plots m’n butler aangelopen kwam met de telefoon. Aan de andere kant van de lijn hoorde ik snotterende stemmen en tragisch gehuil. Een tirade aan smeebeden om terug te komen naar het miezerige België om toch nog één enkele keer een stuk te schrijven voor het Theemagazine. Dit deed mijn oren suizen. Zoals iedereen natuurlijk van me verwacht, zei ik enkel: “fuck off, da doe’k echt nie meer whé maat” en wierp ik de telefoon dicht, zodat ik me kon focussen op belangrijker zaken: Mai Tai’s aan nen euro. ’t Leven was schoon.

Een week later moest een delegatie van Moeder Theepot echter roet in mijn – door de beste chefs van de Seychellen gekookt– eten komen strooien. Samen met Interpol kwamen ze de zwarte kas in beslag nemen, samen met m’n landhuis, m’n koffie en m’n personeel. Zonder huis, en erger nog zonder koffie, besloot ik dan maar mee te gaan naar België om te kijken hoe het gesteld was met het Theemagazine.

Aangekomen in de vochtige kelder waar het Theemagazine geschreven wordt, zag ik meteen de gigantische chaos die ontstaan was in mijn afwezigheid. De bestuursleden snapten de introductievragen niet, de hoofdredactrice zat met de handen in het haar toen ze besepte dat ze écht ALLES zelf moest doen, er was een fucking sportredactie en voor de een of andere reden vond iemand het nodig om het blad op Windows DOS te ontwerpen, want G.R.R. Martin doet dat ook. Na het kernbestuur op zijn plaats te hebben gezet, de PC te updaten naar Windows 9 (en

jullie maar denken dat het niet bestaat, goedgevolg plebs) en de sportredactie resoluut de deur te wijzen, kreeg de hoofdredactrice weer moed en hoop. In twee minuten perste ik dit artikel uit mijn vingers en gaf het aan de redactrice, samen met het geniale werk van Lynn dat hiervoor te lezen valt.

Wat me enkel nog rest, voor ik vertrek naar een land waar zwarte kassa's wél uit de poten van de overheid kunnen blijven (halloooooooooo Luxembuuuuuuuuuuurg), is het nieuwe bestuur veel succes te wensen met het nieuwe jaar en de miserie die eruit zal volgen. Ook wil ik nogmaals al hun voorgangers bedanken voor hun echt gemiddeld werk waarvan we de afgelopen twee jaar hebben geleerd dat we het maar moeten appreciëren, want veel beter zou het toch niet worden. Als laatste wil ik Marthe van harte succes wensen en nog een woord van wijsheid meegeven: er is niets mis met gratis naakt in het Theemagazine. Geen enkel magazine is daar ooit mee in de problemen gekomen. Kijk maar naar P-Magazine.

Edit: aangezien de hoofdredactie het belangrijk vindt de tips van voorgaande hoofdredacteurs op te volgen, onderstaande foto:



DE SLIMSTE THEEPOT - QUIZ

Een nieuw jaar, een nieuw kernbestuur! De anciens zullen een aantal "koppen" herkennen, maar we hebben ook een paar nieuwe gezichten in ons midden! Om het iets moeilijker te maken goten we al onze informatie in "De Slimste Theepot"-quiz! Hoe goed ken jij het kernbestuur? Doe nu de test!

Om jullie een beetje te helpen worden hier alle kernbestuurleden nog even weergegeven:



Kato Van Eekert
Praeses



Lotte Opsomer
Penning



Stephanie Castelein
Pr-verantwoordelijke



Caitlyn Serlet
Verantwoordelijken Activiteiten



Jolien De Letter



Marthe Boghaert
Hoofdredactie



Janos Lacante
Verantwoordelijken Taart en Thee



Maité Coppens



Mai Linh Verdonck
Verantwoordelijke web

RONDE 1 : 3, 6, 9

1. Welk kernbestuurlid volgt lindy hop-lessen?
2. Wie van de kernbestuurleden is een “professionele” Facebook(st)er?
3. Welk kernbestuurlid heeft 320 boeken?
4. Wie van de kernbestuurleden won ooit de nationale geolympiade (IGEO)?
5. Welke van de kernbestuurleden zwom ooit de Graslei over in lingerie/onderbroek?
6. De ouders van welk kernbestuurlid noemen Aubert en Marise?
7. Welke van de kernbestuurleden kan kantklossen?
8. Wie van de kernbestuurleden zit in de Jeugdraad van Gent?
9. Welk kernbestuurlid traint er bij “ShaMoDo It” en geeft training bij “Jong en Blij”?
10. Wie van de kernbestuurleden speelde ooit de Maartse Haas in een toneelstuk over Alice in Wonderland?
11. Welk kernbestuurlid zijn/haar favoriete Disney-prinses is Sneeuwwitje?
12. Een van de kernbestuurleden is de nicht/neef van de BV-broertjes Staf en Mathias. Maar wie?
13. Welk kernbestuurlid heeft in plaats van een namenlijst voor toekomstige babies, een namenlijst voor toekomstige katten?
14. Wie van de kernbestuurleden zijn lievelingsliedje is “Gamine” van ZAZ?
15. Kamillethee was de thee die dit kernbestuurlid als eerste luste. Over wie hebben we het?

**RONDE 2: Puzzelronde:
over welke 3 kernbestuurleden hebben we het?**

Verkleedde zich ooit als matroos	Is Perfect Voorbereid op een Zombie-Apocalypse	Studeert Mode
Fan van Alexander Skarsgård	Hartvormige Moedervlek	Zwerkbal
Gouden Schedel "Théodore"	Omvergereden door een ziekenwagen	Vindt Southpark een onderschatte serie
Hedwig in de Kerstboom	Haat sporten	Gekleurd Haar

RONDE 3: Galerij:
Welke foto past bij wie?



1



2



3



4



5



6



7



8



9

OPLOSSINGEN

RONDE 1: 3, 6, 9

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. Janos | 8. Maité |
| 2. Caitlyn | 9. Stephanie |
| 3. Marthe | 10. Marthe |
| 4. Lotte | 11. Caitlyn |
| 5. Janos | 12. Maité |
| 6. Mai Linh | 13. Jolien |
| 7. Kato | 14. Kato |
| | 15. Stephanie |

RONDE 2: PUZZELRONDE

1. Studeert Mode, Gekleurd Haar, heeft een Gouden Schedel
"Théodore", Hartvormige Moedervlek = Stephanie
2. Hedwig in de kerstboom, Zwerkbal, Omvergereden door een
ziekenwagen, Verkleedde zich ooit als matroos = Lotte
3. Is Perfect Voorbereid op een Zombie-Apocalypse, Fan van
Alexander Skarsgård, Vindt Southpark een onderschatte serie,
Haat Sporten = Jolien

RONDE 3: GALERIJ

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Marthe | 5. Caitlyn |
| 2. Kato | 6. Main Linh |
| 3. Stephanie | 7. Jolien |
| 4. Lotte | 8. Maité |
| | 9. Janos |

Moeder Theepot

presents

23/09 Student Kick-Off ✓

29/09 Theekransje ✓

15/10 Tea meets Coffee ✓

??/10 Tearoomrolling ✓

03/11 Quiz

16/11 A cup of Knowledge

09/12 Sint vs. Santa



MOEDER THEEPOT OP DE STUDENT KICK-OFF

Door Lotte Opsomer

Zoals sommigen onder de lezers weten, was Moeder Theepot dit jaar (voor de eerste keer!) aanwezig op de Student Kick-Off. Hét startschot voor het nieuwe academiejaar, natuurlijk konden wij niet ontbreken! Hier volgt een verslag van deze kwetterende (Nee, “spetterende” Samson!) dag.

Voor ons begon de ochtend al vroeg. De organisatie had ons gevraagd om zeker tegen 11u30 klaar te zijn, aangezien er heel veel volk verwacht werd voor Samson en Gert. De nostalgie bracht alle studenten ‘en masse’ naar het Sint-Pietersplein, en dat hebben we gemerkt!

Tijdens het optreden van Samson en Gert was het aan onze standplaats – natuurlijk – heel rustig. Alle studenten stonden dicht opeengepakt aan het podium, uit de bol te gaan op de muziek van onze kinderidolen. Ook wij gingen kijken en zagen een enorme mensenmassa luid meezingen en dansen. Wat een geweldig groepsgevoel! Samson en Gert zetten het Sint-Pietersplein op zijn kop!

Na dit geweldige optreden begon het volk toe te stromen. Hoewel onze standplaats nogal weggestoken stond achter een boom, vonden heel veel mensen hun weg naar ons. Daar zat het prachtige Moeder-Theepot-wapenschild misschien voor iets tussen?



Met een heel team stonden we klaar om de nieuwsgierigen te informeren over wat Moeder Theepot juist inhoudt en waar en wanneer de activiteiten plaatsvinden. Ook hadden we een supertoffe fotobooth in de typische Moeder Theepot-stijl gemaakt, grootmoeder's laken inclusief! Ook de plopmuts, kerstmuts en snorren hadden veel succes en brachten het kind in iedereen naar boven!



We organiseerden ook een foto-wedstrijd: de foto met de meeste likes op Facebook kreeg gratis taart en thee! Uiteindelijk eindigde deze foto eerst, met 19 likes!



Hartelijk gefeliciteerd aan **Anais Derveeuw** en **Leen de Ruck**! Geniet met volle teugen van die gratis taart en thee!

We hebben met heel veel toffe mensen gebabbeld op de Student Kick-off en het was wat ons betreft dan ook een enorm succes! Maar mooie liedjes duren niet lang en dat was ook dit keer het geval. Om 17u was het al tijd om ons standje op te kramen, omdat het avondprogramma dan begon. Sam De Bruyn, Bart Peeters, Diablo BLVD,... traden nog op maar konden Samson en Gert natuurlijk niet meer overtreffen! Uiteindelijk gingen we moe maar voldaan naar huis en bleven we de "De Samsonrock" zingen tot in onze dromen.

Bedankt aan iedereen die langskwam bij ons op de Student Kick-Off en tot volgend jaar!

VERSLAG: HET EERSTE THEEKRANSJE

Door Annelies Roegiers

Gegroet aan alle klinkende theekopjes!

De tijd gaat zo snel, ondertussen is november al ingezet! Maar wie herinnert zich het allereerste theekransje van het academiejaar nog? Die warme septemberdag dat wij de aftrap gaven van een nieuw jaar vol gezellige theekransjes? Voor degenen die er niet konden bij zijn, niet getreurd, hier volgt een verslag, speciaal voor jou!

Het begon allemaal met taarten naar de Thermanal dragen (we zijn er bijna, wat is dat toch ver!), water koken, koffie laten doorlopen. Stoelen en tafels op hun plaats zetten ging iets moeilijker, met ons gebrek aan armspieren! We hebben dringend een paar sterke mannen nodig! (Mail



naar info@moedertheepot.be indien interesse!) En dan, de kers op de taart: wegwijzers aanbrengen → Moeder Theepot is in the house! We waren er helemaal klaar voor om onze liefste theekopjes te verwelkomen!

De studenten vonden snel de weg en kwamen talrijk genieten van thee en taart. We spotten zelfs enkele bestuursleden van andere studentenclubs! Al snel was onze zaal tot de rand gevuld met energieke theekopjes, oud en nieuw. De brownie was heel populair (Is er nog wat van dat?), maar ook de ananascake moest niet onderdoen!

We zagen groepjes kaarten, nieuwe theekopjes opgenomen worden in de groep, kernbestuursleden enthousiast socializen, kortom ons eerste theekransje was een schot in de roos! Dat belooft voor de volgende activiteiten! Hier nog enkele sfeerfoto's:



VERSLAG: TEA MEETS COFFEE

Door Charlotte Horstman

Tea Meets Coffee is altijd al één van mijn favoriete activiteiten geweest bij Moeder Theepot. Vorig jaar was dit een enorm succes en dat wouden we dit jaar zeker overdoen. Maar omdat de andere kernbestuurleden en ik de activiteit al voor de tweede en soms al derde keer meemaakten, zijn wij niet meer objectief. Is het écht zo een gezellige avond als wij denken? Ik was nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag en vroeg daarom aan een nieuw comithélid om een verslag van de avond te schrijven. Hier volgt Charlotte haar ervaring:

Daar zit je dan aan een tafel met allemaal mensen die je nog nooit hebt gezien. Waar ga je het over hebben? Dat is altijd de vraag bij een speeddate. Ga je bespreken wat je lievelingskleur is of vertel je over je favoriete Pokémon? Misschien is de lekkerste thee wel een goed onderwerp? Er gaat vanalles door je hoofd als je aan zo'n tafel zit. Gelukkig was het concept van de speeddate niet 1 op 1 (goh wat zou dat eng zijn), maar met meerdere mensen. Ik praatte met heel wat interessante "Theekopjes", het was heel gezellig om met hen over van alles en nog wat te babbelen!

Wat mij altijd nog wel verbaasde was hoeveel mannen er op thee en taart afkwamen. Blijkbaar is het dus helemaal niet zo vrouwelijk als dat ik altijd dacht?

De vraag die uiteindelijk in elk speeddate-kwartier naar voren kwam was: "hoe ben je bij Moeder Theepot terecht gekomen?" Het antwoord was eigenlijk altijd "Taart en Thee". Niets is zo fijn om gewoon even bij te kletsen met een kopje thee en een stukje taart. Daar was Tea Meets Coffee dan ook de ideale avond voor! Naast de overheerlijke

theesoorten, heb ik het nog nooit zo lastig gevonden om een stukje taart te kiezen. Het zag er allemaal verrukkelijk uit, en dat was het ook! Hulde aan de taartbakkers! ☺

Kortom, het was voor mij een geslaagde avond met heerlijke thee en taart, leuke mensen en boeiende gesprekken. Zeker voor herhaling vatbaar!

Hier nog enkele sfeerbeelden:



FOTOREPORTAGE: TEAROOMROLLING

Door Jolien De Letter

Onze laatste activiteit was natuurlijk de Tearoomrolling! Dit heerlijke alternatief op de traditionele kroegentocht was een groot succes. Lekkere koffie en thee, gepaard met zoetigheden, geen wonder dat de sfeer zo goed zat! Voor de theekopjes die niet konden aanwezig zijn, hier volgt de fotoreportage. Als je honger hebt is het misschien een goed idee eerst een stukje taart of een koekje te nemen, want anders zou het kunnen dat je gaat kwijnen.



Onze eerste stop was Huize Colette, waar we verwend werden met een lekkere chocolademelk en verwensnoepjes.

Daarna volgde een biologisch tussendoortje bij Exki: een thee of koffie met een appelmuffin of chocoladebrownie, heerlijk!



De laatste stop was Café Barazza. Hier werden onze laatste honger en dorst gestild: koffie en thee met hapjes. Brownies, soesjes, koekjes, druiven, broodjes kaas, wát een festijn!



Zoals je kan zien zat de sfeer er goed in!



HET VERLOREN THEEZAKJE

Toen onze hoofdredactrice op haar bus stond te wachten aan De Zuid (weer te laat, dat zijn toch rakkers bij De Lijn!), was zij getuige van een wel heel vreemd tafereel: Een theebuiltje lag verwaald op de stoep! Na dit moment vast gelegd te hebben op de gevoelige plaat (veel rare blikken gekregen, wie trekt nu een foto van een theezakje? Maar alles voor Moeder Theepot!), sloeg ze aan het mijmeren: wat ligt dat zakje daar nu te doen?

Ging het misschien om een enorme thee-fan, of iemand die lichtjes verslaafd is en nu zijn “dosis” moest hebben? (Zou er een thee-ontwenning-programma bestaan?) In dat geval: I applaud you, fellow tea-addict, maar laat volgende keer je theezakje toch in de vuilbak achter!

Of misschien was het een van de buschauffeurs die dringend nood had aan een warme pauze, nadat hij weer eens afgesnauwd was door een reiziger omdat de bus te laat was. Door deze (broodnodige) pauze liep de volgende bus natuurlijk ook achter op schema, wat weer een knorrige reiziger opbracht en zo begint de cirkel natuurlijk opnieuw. Hoe schoon is het leven.

Of – oh de horror! – misschien was het wel een Moeder Theepot-lid! We slaan spontaan bleek uit bij dit verschrikkelijke scenario. In dat geval: gelieve u te melden bij het kernbestuur van Moeder Theepot: wij zullen een gepaste sanctie bedenken. (Levenslange taart-ban, 10 espresso’s ad fundum, theezet-werkstraf,... ideeën genoeg!)

Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het theezakje op weg naar huis was van zijn kantoorjob. Zij hebben natuurlijk ook facturen te betalen en eten te kopen (water?), of wat dacht u! Het valt waarschijnlijk niet mee om te pendelen, als theezakje. Stel je voor dat iemand je niet ziet en op je gaat zitten! Er zijn comfortabelere dingen in het leven!

Bij deze hoopt Moeder Theepot ten zeerste dat – wat er ook aan de hand was met dit eenzame theezakje – alles in orde gekomen is!



THEEVEE: BEROEMDE TAART & THEE

Taart en thee, Moeder Theepot is er zot van. Zo zot, dat we onderzochten of er taart-en thee-momenten bestaan, die iedereen kent. We maakten een potje thee en doken diep in de media-archieven. De volgende top 10 is het resultaat:



1. Barstje en Mevrouw Tuit uit de film “Belle en het Beest”, wie herkent deze schattige personages nu niet?

2. Waren we niet allemaal jaloers op Harry Potter voor de verjaardagstaart die Hagrid voor zijn elfde verjaardag bakte in de film “Harry Potter en de steen der wijzen”?



3. Deze legendarische scene uit de film “Breakfast at Tiffany’s” kennen we allemaal! Holly Golightly (gespeeld door Audrey Hepburn) die gaat ontbijten voor de etalage van de beroemde juwelier Tiffany’s, iconischer bestaat niet.



4. Ook deze scène is wereldbekend, maar om heel andere redenen! Ik denk niet dat we deze 'pie'-scene uit de originele "American Pie"-film moeten uitleggen?



5. De Gekke Hoedenmaker, de Maartse Haas en de Slaapmuis, alle drie waren ze aanwezig op 'The Mad Teaparty' uit de bekende film "Alice in Wonderland". Zou jij een gast willen zijn op dit theekransje?



6. Dit dikkertje had de tijd van zijn leven in de "Matilda"-film. In de verfilming van het bekende boek van Roald Dahl mocht hij een volledige chocoladetaart opeten. Wensen we niet allemaal eens in zijn schoenen te staan?





7. Zelfs de stoere Thor uit de gelijknamige film kan niet weerstaan aan een goede tas koffie! Ooit al zo enthousiast geweest over koffie dat je je kop kapot gooide op de grond? Dan

weet je hoe Thor zich voelt!

8. Leek deze taart niet de coolste taart ééver? Gemaakt door de drie goede feeën in de "Doornroosje"-film, dat kan toch niet slecht zijn?



9. De Sherlock-fans onder ons herkennen deze scene zeker! In de tweede aflevering van seizoen twee maakt Sherlock een 'lekker warm kopje koffie' voor John. Alhoewel, is dat wel de juiste omschrijving?



10. Deze scene speelt zich af in de derde aflevering van seizoen zeven van de populaire britse TV-show Doctor Who. Als The Doctor wil bewijzen hoe "badass" hij is, vraagt hij naar de sterkste drank in de hele saloon. Wat een held!



CICHOREI: KOFFIE AVANT LA LETTRE?

Iedereen kent cichorei wel. De koffievervanger die tijdens de oorlog populair werd, toen er een koffieschaarste was. Maar wat is cichorei nu eigenlijk? Moeder Theepot legt het uit.



Koffiecichorei, “hemelsleutel” of “*Cichorium intybus var. sativum*” is een blauwe plant, waarvan de wortels gemalen en gebrand worden om zo een koffievervanger te krijgen. “Peekoffie” is familie van witlof en heeft een bittere smaak, waardoor het sterk naar koffie smaakt. Er zit echter geen cafeïne in, waardoor het niet het opwekkende effect van koffie heeft. Dit verklaart waarom echte koffiebonen veel populairder zijn bij alle duracell-konijntjes van deze haastige maatschappij. Voor iedereen die van zijn koffie-verslaving probeert af te raken is cichorei wel heel interessant: dezelfde smaak, maar zonder de cafeïne.



Cichorei werkt ook laxerend en vochtafdrijvend, waardoor het goed werkt als medicijn tegen leverziekten. Wetenschappers ontdekten het polyfenol *esculetine* in de wortel, wat de werking van de lever ondersteunt. Ook voor een kater kan cichorei dus hulp bieden. Daarnaast wordt de hele plant gebruikt als diervoeder, en van de blaadjes kan blauwe kleurstof gemaakt worden. In de wortel zit ook *inuline*, wat in de voedingsindustrie gebruikt wordt als vervanger voor suiker, vet en bloem. Cichorei is dus een heel veelzijdig product dat niet enkel een goedkope cafeïnevrije koffievervanger is. Zeker eens het proberen waard!

15 DECEMBER: INTERNATIONAL TEA DAY

15 december 2015 is het “International Tea Day”. Midden in de winter is er niks leukers dan je lekker in de zetel te vlooien met een deken over je voetjes, warm kopje thee in de handen , klaar om het laatste seizoen van Breaking Bad te bingewatchen. Maar de winter brengt ook snotneuzen en het gevreesde griepvirus met zich mee. Heb je bij het vallen van de bladeren nood aan iets warms om al je vingers en tenen op te warmen? Zoek je tips om niet te hoeven zeuren over ‘the sniffles’ deze winter? Moeder Theepot komt to the rescue en geeft je 5 tips om de koude wintermaanden te overleven!

- ☞ We beginnen met een tip van een van onze eigen kernbestuurleden! Giet een klein beetje warme muntthee bij een glas whiskey! Gegarandeerd ben je die snotneus snel kwijt!
- ☞ Voor wie een echte winterthee wil: neem een zwarte basisthee en voeg kaneel, kardemom, gember en kruidnagel toe. En voor de Starbucks-lovers onder ons: laat de zwarte thee 5 minuutjes trekken in melk in plaats van water, dan heb je zo een chai latte!
- ☞ Citroen en/of honing in je thee is een supergoed idee! Honing bevat vitamines en mineralen en heel wat antioxidanten, bij een zere keel is dit het ideale middel om de pijn te verzachten. Citroen bevat een antioxidant dat het immuunsysteem een boost geeft, waardoor die griep helemaal geen kans meer maakt!



- ☞ Chocolade: het geeft die boost die we in de winter écht kunnen gebruiken. Een warme chocolademelk met marshmallows of slagroom is altijd een heerlijke optie, maar wist je dat er ook chocolade thee bestaat? Het beste van twee werelden, toch?!
- ☞ Zonder een heerlijk stuk taart is dit lijstje niet compleet, wat had je van Moeder Theepot verwacht? Voor de winter is iets als warme appeltaart met ijs, of appelstrudel perfect. Maar het kan nog beter: wat dacht je van een smeuïge moelleux? En bonus: tegenwoordig hoef je hier geen half uur meer voor in de keuken te staan, maar kan het gewoon in 1 minuut, via het “cake in a mug” recept. Zeker eens proberen, hemels lekker!



THEE & TAART IN DE KIJKER

Bubbelthee: Superschattig, à la mode en heel lekker! Altijd al willen weten hoe deze thee gemaakt wordt? Lees dan snel verder!

Ingrediënten voor 4 glazen:



- ☞ 150 g witte tapiocaparels
- ☞ 3,2 liter water
- ☞ 200 g witte suiker
- ☞ Pandan-extract
- ☞ Rode grenadine
- ☞ Jasmijn-theezakjes
- ☞ Matcha-poeder
- ☞ Ijs
- ☞ Amandelmelk

- ☞ Kook 1 liter water, voeg de tapioca parels toe en roer goed. Laat pruttelen gedurende 50-60 minuten, roer af en toe. De parels moeten nog een kleine witte kern hebben.
- ☞ Haal de parels uit het water en spoel ze af onder koud water. Laat ze afkoelen.
- ☞ Meng 200 g suiker en 200 ml water en kook het mengsel. Zo verkrijgt je de siroop, die je nu een kleur kan geven. Kies "pandan"-extract voor groen, grenadine voor rood. Laat dit koelen.
- ☞ Maak 2 liter thee. Aangeraden zijn jasmijnthee en "matcha"-thee (door matcha-poeder bij kokend water te doen). Laat ook deze afkoelen.
- ☞ Giet ongeveer 200ml van de thee in een glas, schep er 3 theelepels van de bubbels en siroop in. (Hoe meer siroop, hoe zoeter de thee, doe dit naar smaak.) Voeg een schuitje amandelmelk en een beetje ijs toe. Klaar!

Monchoutaart is een legende bij Moeder Theepot. Heel makkelijk om te maken (je hebt geen oven nodig!), het maakt veel indruk op je gasten én het is superlekker. Daarom delen wij vandaag het geheime recept met onze theekopjes!

Ingrediënten voor 12 personen:



- ☞ 4 x Monchou-
kaas 100 gram
- ☞ 1 pak Bastognekoeken
 - ☞ 200g suiker
 - ☞ 100g roomboter
 - ☞ 0,5L slagroom
- ☞ 2 blikken aardbeien- of
kersenvlaaivulling
- ☞ 1 springvorm (doorsnee
26cm)

- ☞ Laat de Monchou-kaas op kamertemperatuur komen. Vet tegelijkertijd de springvorm in met olie of boter en verkruiemel het hele pak Bastognekoeken (eventueel met een deegroller).
- ☞ Smelt de boter in een pannetje en roer de verkruiemelde Bastognekoeken er doorheen. Bedek vervolgens met dit mengsel de bodem van de springvorm en laat het in de koelkast koud worden.
- ☞ Mix de Monchou-kaas en de suiker door elkaar tot een luchtig mengsel. Mix in een andere kom de slagroom zonder suiker niet geheel stijf.
- ☞ Roer met een lepel de slagroom door het Monchou-mengsel en strijk het over de bodem.
- ☞ Laat de taart ongeveer 2 uur opstijven in de koelkast. Strijk de aardbeien- of kersenvulling er daarna op.

THEEWOORD

Theekopjes zijn verstandige mensen, daarom dat ze lid zijn van de tofste studentenclub op aarde. Om de intelligentie van onze leden nóg meer boven het gemiddelde uit te laten stijgen, leren we je in elk Theemagazine een nieuw theewoord bij. Hier volgt de eerste bijdrage!



Een Theebloem: Een theebloem is, letterlijk, een bloem van thee. Men maakt een bolletje van zwarte of groene theebladeren, met in het midden een gedroogde bloem (jaspijn, daglelie, goudsbloem,...). Deze wordt samengebonden met een katoenen draadje en dan gedroogd. Als je de theebloem in het hete theewater legt, “bloeit” deze heel mooi open tijdens het trekken van de thee.

SPELLETJE

Beste theekopjes, de titel hierboven zegt dan wel “spelletje”, maar het “99-spelletje” is moeilijker dan het lijkt. Het doel is alle vakjes op te vullen met cijfers van 1-100. Het werkt als volgt:

- Vul ergens in het rooster cijfer 1 in.
- Cijfer 2 mag enkel ingevuld worden:
 - o Boven, rechts, onder of links van cijfer 1, als er 1 vakje tussenzit. (Horizontaal en verticaal)
 - o Linksboven, rechtsboven, rechtsonder of linksonder cijfer 1, als er 2 vakjes tussenzitten. (Schuin)
- Werk zo verder tot alle vakjes opgevuld zijn.



MOEDER THEEPOT-LIED

Elke zichzelf-respecterende studentenclub heeft een clublied, zo ook Moeder Theepot! Zin in thee? Superenthousiast over Moeder Theepot? Zing dan mee met ons Moeder Theepot-lied, op de tonen van het alom bekende “Eviva España”! Laat u gaan!

“Drink ik koffie of thee, dan ben ik in de nopjes
vergeet ik alles, ik eet alleen nog taart.
Lekkere koffie, die drinken we uit kopjes
Mag Moeder Theepot altijd bestaan!
Want dat theedrinken verdrijft alle smart
Want rozebottel veroverde m'n hart

Ik hou van koffie, taart en thee.
Wij zijn Moeder Theepot!

Van tearoom recht naar het café
Wij zijn Moeder Theepot

Een dubbele koffie in 't Salon
Wij zijn Moeder Theepot

Terug naar waar het begon,
Want Moeder Theepot leeft!



SPONSORS EN ERELEDEN

Tot slot zouden we graag onze sponsors en ereleden willen bedanken voor hun niet-aflatende steun en aanstekelijk enthousiasme:

Ereleden:

- ☺ Pieter De Pauw
- ☺ Aljosha Meerhaeghe
- ☺ Anouk De Meulemeester
- ☺ Lynn Ide
- ☺ Gillis Vermeersch
- ☺ Roberta Devuyst

Sponsors:



Aveve Plus

Boghaert Rudi BVBA
Dekenijstraat 31
9080 Lochristi
09/355.27.16



TUIN



DIER



BAKPLEZIER

MOEDER THEEPOT

