



Het Theebladje  
Jaargang 9, nummer 4





# *Inhoud*

## *Inhoud*

Voorwoord.....	3
Voorstelling praesidium 2022-2023 .....	10
Afscheid Anne-Fleur .....	16
Solo travel story time .....	18
Verfrissend met thee .....	22
Storytime with Thomas .....	24
Memes met Matthias .....	25
Theepotmascotte Pixie .....	27
Met Gala à la Sara.....	29
Afscheid Fien.....	32
Frangipanetaart .....	33
Afscheid Maja .....	35
De kronieken van Matthias Lambrecht .....	37
EnterTHEEnment .....	39
Euhm...wat?!.....	40
Sponsors .....	41
Aftiteling .....	43



# Voorwoord

Liefste theekopjes,

Liefste praesidium of meer gezegd liefste Theepot familie,

Wat een vier prachtige jaren hebben we beleefd. Van grote evenementen tot online evenementen omdat corona in het spel kwam tot evenementen met restricties en zo weer helemaal terug naar hoe het vroeger was. Amai het was nogal een rollercoaster!! Maar een rollercoaster die we samen doorstaan hebben. Een rollercoaster met een traantje en een lachje, met frustraties en vreugde uitbarstingen. In de afgelopen jaren heb ik de kans gekregen om zoveel nieuwe mensen te leren kennen en zoveel ervaringen met hen te mogen delen. Stuk voor stuk unieke mensen die mij elk iets nieuws hebben bijgeleerd over het leven en die met mij de Theepot liefde hebben verspreid over heel Gent en omstreken. Unieke mensen waarvan ik nooit had kunnen denken ze op mijn pad tegen te komen en waarvoor ik Theepot onwaarschijnlijk dankbaar ben. Eigenlijk kan je Theepot een beetje vergelijken met De Mol daarbij wordt er ook een bende onbekenden bij elkaar gedropt en vormen ze een hechte band. Soms met spanningen, maar vooral met veel gelach en zotte avonturen. In dit verhaal zie ik mezelf een beetje als De Mol die centraal staat, maar dan niet als saboteur, maar meer als de persoon die het spel begeleidt en zorgt dat het spel door de rest gespeeld kan worden met zoveel mogelijk vreugde en winst.

Om mijn theepot verhaal af te sluiten, wil ik met jullie terugkeren naar het moment waarop ik Moeder Theepot leerde kennen. Op een avond was ik op de UGent website aan het scrollen door alle verenigingen die bestaan in Gent denkende “Welke vereniging past het beste bij mij?”. Toen had ik al het woord Moeder Theepot tegenkomen, maar ik dacht “Dat kan toch niet echt met thee zijn.”. Maar op een zeer specifieke avond in de Overpoort was ik voor de 1000e keer aan het twifelen om mij bij een bepaalde kring te laten dopen. Toen heeft iemand van die vereniging mij gezegd dat er een vereniging bestaat waarbij je je niet moet laten dopen. Ik ben met een vriendin naar een Theepot activiteit geweest, en dat was toen in een jaar dat we heel veel leden hadden en het dus superdruk was in de podiumzaal. Het was een speed dating event met verschillende spelletjes. Mijn vriendin en ik werden eigenlijk direct van elkaar gesplitst. We leerden dan ook direct heel veel mensen kennen op één avond en natuurlijk ook het praesidium.

Ik was op slag verliefd op Theepot!! Zo zie je maar dat de Overpoort ook goed is voor andere dingen dan zuipen en drama. De volgende evenementen heb ik altijd als comithee gedaan waarbij ik mocht meehelpen met de opzet, afbouw en natuurlijk achter mijn geliefde taart&thee bar mocht meehelpen. Al snel kreeg ik de smaak te pakken om in het praesidium te gaan als Taart&Thee. Toevallig was één van mijn mede comitheetjes ook iemand van de specifieke kring die mij tot Moeder Theepot heeft gebracht. Het was dan ook een hele eer om samen met haar Taart&Thee te zijn. Tegelijkertijd gingen we ook uit bij een andere kring die een deeltje van ons hartje had. Met onwaarschijnlijk veel liefde hebben wij de taarten en theetjes gekozen dat jaar. Ik kan niet zeggen hoe vaak ik met zes taarten de Ufo berg ben opgewandeld, maar ik kan je wel zeggen dat zes taarten heel veel weegt. Plus de Ufo berg is al een hel om te fietsen maar, echt waar geloof me, het is nog een grotere hel om het al stappend te doen met zes taarten. MAAR toen was Corona er. Einde verhaal. Een abrupte stop in mijn Taart&Thee verhaal. Als ik er nu op terugkijk, was eigenlijk mijn enige normale jaar mijn comithee jaar waardoor ik heel dankbaar ben dat dit bestaat binnen Theepot.

Nu voor mensen die mij niet volledig kennen. Ik ging normaal vorig jaar in het eerste semester op Erasmus gaan naar Italië. Hierdoor kon ik dus eigenlijk geen functie doen binnen Theepot. Wegens enkele dingen die te lang zijn om uit te leggen, heb ik mij samen met Achim gesteld voor Vice als duo. Ik als Maxi-Vice omdat ik de officiële Vice zou zijn en hij als Mini-Vice omdat hij men slaafje zou zijn (hihi). Maar toen dacht Corona “Blijf jij maar lekker in België.” en zo werd mijn Erasmus verhaal ook abrupt gestopt. Dit klinkt nu allemaal heel droevig. Gelukkig ontdekte ik dankzij mijn liefde voor Theepot, ook de liefde van mijn leven (het klinkt cliché I know) namelijk mijn mede Vice Achim die nu elke dag met mij opgescheept zit op ons gezellige kotje in Gent.

Omdat ik iemand ben die graag trapsgewijs omhooggaat in het leven en ik nog niet klaar was om mijn Moeder Theepot verhaal af te sluiten, besloot ik om vorig jaar in April op te komen als Praeses. Graag wou ik mijn stempel achterlaten bij Theepot. Zogezegd zo gedaan want zoals je ziet ben ik Praeses geweest van Moeder Theepot dit jaar. Het was zeker geen gemakkelijk jaar omdat ik namelijk een zeer zwaar en druk thesis jaar heb/had. Gelukkig sta je er als Praeses natuurlijk niet alleen voor. Ik heb namelijk een onwaarschijnlijk fantastisch team naast mij die samen met mij de Theepot liefde hebben doen schijnen. Ik ben deze schatjes stuk voor stuk dankbaar voor wat ze allemaal gegeven hebben voor Theepot, ieder op zijn/haar eigen manier. Als Praeses is er één gevoel, één emotie dat het vaakste gevoeld wordt en dat is frustraties. Nene, dat is helemaal niet waar :p De emotie die ik het meeste gevoeld heb, is TROTS. TROTS op het team dat naast mij staat. TROTS op elke persoon binnen het praesidium. TROTS om mijn kindjes te zien opgroeien en

openbloeien. TROTS op alle zotte evenementen dat we verwezenlijkt hebben, in de niet altijd even gemakkelijke situaties. TROTS op hoe wij als familie zijn. TROTS dat wij dit familiale gevoel hebben kunnen doorgeven aan onze theekopjes en daarbuiten. TROTS op het verhaal dat wij dit jaar samen geschreven hebben.

Aan alle theekopjes wil ik zeggen: “Het was me een ontzettend grote eer om jullie Praeses te mogen zijn en ik hoop dat wij erin geslaagd zijn om de liefde voor Theepot aan jullie door te geven zodat Theepot nog eeuwenlang mag blijven bestaan”.

Aan mijn praesidium, het klinkt misschien even egoïstisch om te schrijven, maar jullie voelen echt als mijn kindjes aan, wil ik zeggen: “Het was me een ontzettend grote eer om met jullie te mogen samen werken. Het was me een ontzettend grote eer om jullie te hebben mogen leren kennen en samen met jullie dit avontuur te mogen beleven. Dankje, dat jullie mij toevertrouwden als jullie Praeses. Dankje voor alle kansen dat jullie mij hebben gegeven”.

Liefste **Fien**. Het was me een eer om samen met jou frustraties te delen over zowat alles waar we op konden komen. Ik ben oprecht dankbaar jou aan men zijde te hebben gehad. Ik ben ook oprecht jaloers op je Erasmus en reisavonturen. Geniet ervan want je verdient het om de wereld te ontdekken.

Liefste **Lena**. Onze ontmoeting aan de toiletten blijft het meest legendarische moment uit mijn Theepot carrière. Niet alleen omdat ik erin geslaagd ben om een geweldig praesidium lid te strikken, maar ook omdat ik er een prachtige vriendschap heb bij gekregen binnen en buiten Theepot. Thank you om mij altijd te komen redden tijdens mijn paniekjes.

Liefste **Melina**. Dankje om mijn Theepot droom te laten uitkomen en een Harry Potter kransje tot leven te brengen. Ik voelde me als een echte Gryffindor dankzij jou en je overheerlijke sorting cup cakes. Draag zorg voor jezelf lieve schat! Ik ga jou en je overheerlijke tiramisu missen.

Liefste **Vincent**. Het voelt voor mij een eer om Theepot aan jou te overhandigen en ik heb er alle vertrouwen in dat je dat mega goed gaat doen volgend jaar als Praeses. Taart&Thee heeft een geweldig jaar achter de rug dankzij jou. Op naar herbruikbare bordjes :)

Liefste **Maja**. Het is misschien bizar om nu te zeggen, maar WAT EEN POWER WOMAN ben jij. Echt waar!! Ik kijk zo hard op naar jou als persoon in alles wat je doet. Blijf vooral de power woman dat je bent!!

Liefste **Matthias**. Je zit ondertussen al vier jaar met mij opgescheept en dat is zelf Achim nog niet gelukt. Ik denk dat dat dus een applaus op zichzelf verdiend. Ik ben onwaarschijnlijk dankbaar deze afgelopen vier jaar met jou te hebben mogen delen. Danku om mij te tonen dat crazy zijn pijn doet, maar vooral veel vreugde en plezier geeft. Moest ik ooit een persoon willen vermoorden onopgemerkt, weet ik alvast waar ik moet aanbellen. Je memes en uit de context getrokken verhalen/zinnen/alles ga ik heel hard missen volgend jaar.

Liefste **Sara**. Ik weet dat je jou vaak het jonkietje voelde in de groep, maar dat is net het prachtige aan jou. Jouw kleren en fashion hebben Theepot enkel maar meer kleur gegeven. Jouw jeugdigheid en enthousiasme hebben ons enkel nog meer doen lachen en plezier gegeven. Merci dat je deze oude zak soms het gevoel gaf nog jong te zijn. Je gaat dat goed doen als Vice volgend jaar.

Liefste **Emmeline**. Wat een prachtig van een persoon ben jij!! Dankje om onze evenementen altijd volledig in thema te doen opfleuren en licht te geven. De evenementen zagen er allemaal onwaarschijnlijk top uit. De buttonmachine gaat jou missen, maar wij gaan jouw buttons volgend jaar zeker ook missen. Pixie is ondertussen al de welgekende mascotte van Theepot en dat zal tot de eeuwigheid jouw prachtige stempel blijven bij Theepot. Take good care of the money volgend jaar ;)

Liefste **Thomas**. Mercitjes om in zelf zeer moeilijke tijden toch altijd klaar te staan voor Theepot en ervoor te zorgen dat onze socials perfect in orde waren. Ik kijk heel hard op naar jouw veerkracht en doorzettingsvermogen. Zoals Matthias het altijd zo mooi zegt je bent zeker een Thomas op de schaal van 1 tot Thomas in zowat alles wat je doet.

Liefste **Anne-Fleur**. Oh lieverdje oprecht danku. Niet enkel voor de prachtige woorden die je schreef in de theeblaadjes, maar ook voor de prachtige woorden die je keer op keer stuurde om mij een hart onder de riem te steken. Dankje dat ik mijn hart en ziel bij jou mochten luchten en dat jouw deur altijd open stond. Niet enkel voor mij, maar ook voor alle anderen. Ik denk dat ik uit naam van iedereen mag zeggen dat jij onze guardian angel bent. Jouw verhalen zullen tot in de eeuwigheid gelezen kunnen worden door iedereen die na ons volgt. Dankzij jou zullen onze avonturen voor altijd blijven voortbestaan.

DANKU LIEVERDJES!!!

## Noot van redactie:

*Liefste Aliona,*

*Eigenlijk kunnen geen woorden omschrijven hoe dankbaar we jou zijn, hoe jou leren kennen ons leven heeft verreikt en hoe we jouw bewonderen. Toch gaat deze redactie het even proberen. Daarvoor start ik graag met de vraag: 'Wie representeert Moeder Theepot beter dan iemand met het mooiste hart, de meest prachtige persoonlijkheid en de grootste inzet en passie die waar te nemen is met het blote oog?' Inderdaad niemand presenteert Moeder Theepot beter dan jou Aliona. Niemand is een beter 'mama' voor Moeder Theepot dan jou. Je bent het kloppende hart van Moeder Theepot geweest de afgelopen jaren en dat zul je ook altijd blijven. Je hebt de zaadjes voor de toekomst gepland (lees: 'het nieuwe praesidium' voor de theekopjes die niet bekend zijn met Aliona haar verwoordingen 😊) en hebt de andere zaadjes tot bloei laten komen. Jij bent het zonnetje dat ons allemaal laat groeien en de beste versie van onszelf laat zijn. We willen je enorm bedanken voor alles wat je de afgelopen jaren hebt gedaan voor zowel Moeder Theepot als ons, hoe je tot in de nacht hebt gewerkt, we ons hart bij jou konden luchten en nog zoveel meer. Je bent echt een prachtige persoon zowel van binnen als vanbuiten! Wie aan Moeder Theepot denkt, denkt aan jou en daarmee meteen aan al jouw prachtige eigenschappen. Bedankt voor deze mooie jaren namens ons allen.*

Mijn Theepot verhaal en daarbij ook mijn studentenverhaal zit er, jammer genoeg, bijna op. Ik heb er onwaarschijnlijk hard van genoten. Er zijn zo onwijs veel verhalen die ik heb kunnen verzamelen en die ik voor eeuwig ga koesteren. Zoveel verhalen dat ik er denk ik een heel boek van kan schrijven. Verhalen waar ik later met een lachje en een traantje van geluk op kan terugkijken. Verhalen die ik al te graag aan mijn echte kindjes later wil vertellen.

MAAR...

Voor de opletende mensen... Het afscheid van een top praesidium betekent natuurlijk ook dat er een geweldig nieuw praesidium hun intrede doet. Deze bende schatjes van patatjes ken ik, gelukkig, ook al. Daardoor kan ik jullie met een gerust hart zeggen dat Theepot volgend jaar een geweldig (hopelijk niet corona) jaar tegemoet gaat met onwaarschijnlijk veel zotte evenementen. En je mag die 'onwaarschijnlijk veel' letterlijk nemen want het is namelijk een lustrum jaar volgend jaar. Wat een lustrumjaar is verteld onze lustrumpraeses Jana jullie graag in het verloop van dit boekje. Ik hou jullie dus nog even in spanning. :)

Nu deze bende enthousiastelingen zijn al verkozen, maar over wie heb ik het nu eigenlijk. Wel... Bij deze wil ik jullie met veel trots voorstellen aan onze nieuwe en jonge garde:

Praeses: Vincent De Wilde

Vice-Praeses: Sara Van Tilborgh

Penning: Emmeline De Vooght

Taart&Thee: Marte Witters, Chloé François en Anke Christiaens

Activiteiten: Vincent Reverse en Fran Van de Velde

PR: Oshin Ghiotto

Sfeerbeheer: Iris Duthoy

Redactie: Nele Van Caenegem

Ehh Voila dit zijn ze dan. Kom je ze vanavond tegen wens hun dan zeker een dikke proficiat want ze hebben het allemaal stuk voor stuk verdiend om in het praesidium te zitten en ze gaan dat kei goed doen. Hun eerste opdracht is dan ook om een praesidium groepsfoto te maken want nu kunnen we jullie dus geen groepsfoto geven om hun makkelijker te zoeken. Gelukkig kan je in het theeblaadje al een klein beetje meer uitleg over hun lezen.

Dit was het dan. Ik heb mijn verhaal geschreven en het was een mooi verhaal. Nu is het tijd om aan mijn laatste hoofdstuk in dit verhaal te beginnen namelijk mijn thesis proberen afwerken.

DANKJE...



Warme knuffels en kusjes,

Aliona

Praeses Moeder Theepot 2021-2022

PRAESES OUT



OF TOCH NIET...

Jullie dachten toch niet zo gemakkelijk van mij af te zijn. Jullie zien mij terug volgend jaar samen met de andere oude theezakjes op het lustrum. Ik kijk er al naar uit. Jij ook?



# Voorstelling praesidium 2022-2023

Het praesidium is compleet! Kom op de volgende pagina's meer te weten over de fantastische personen die een nieuw Theepotjaar gaan vormgeven!

**Naam:** Vincent De Wilde

**Functie:** Praeses

## **Wat is jouw favoriete theemomentje?**

*Ondanks dat ik veel liever de zomer heb dan de winter, want ik haat de koude. Gaat er toch niets boven om op een koude winterdag in de zetel te kruipen met de haard aan en met een lekkere tas thee en een goed boek of goede serie.*



**Naam:** Sara Van Tilborgh

**Functie:** Vice

## **Omschrijf Moeder Theepot met een theesmaak:**

*Aangezien ik niet veel van thee ken, heb ik hier wel even moeten over nadenken. Om uiteindelijk om 23 uur s' avonds op dit*

*besluit te komen. Moeder Theepot is voor mij zoals chocomelk. Waar andere studentenverenigingen de standaard theetjes zijn, is Moeder Theepot net dat andere drankje. Het lijkt misschien op het eerste zicht op een thee, een warme en lekkere drank, maar het is zoveel meer dan dat. Moeder theepot is veel zoeter en heeft veel meer smaak. En sorry voor deze unpopulair opinion, maar ik wil wel effe verduidelijken dat ik ook liever chocomelk drink ;).*





**Naam:** *Emmeline De Vooght*

**Functie:** *Penning*

**Acrostichon van jouw naam:**



*Eens de avond aanbreekt*

*Moeder theepot is dan het enige dat ontbreekt*

*Met een theetje in mijn hand*

*En een taartje, oh hoe charmant!*

*Lezen in het theeblaadje*

*In een zaaltje beneden een klein steil straatje.*

*Nee, het kan niet beter*

*Eens de avond aanbreekt*



**Naam:** *Jana Gussé*

**Functie:** *Lustrum praeses*

**Een woordje meer over het lustrumjaar:**

*Waarschijnlijk denken de meeste theekopjes nu, ‘Wat is een lustrum in hemelsnaam?’. Dat is helemaal normaal, want om het vorige lustrum meegemaakt te hebben moet je dan ook al minstens 4 jaar lid zijn. Een lustrum vindt namelijk maar om de 5 jaar plaats. Volgend jaar vieren we dan ook onze 10<sup>e</sup> verjaardag, namelijk op zondag 30 april. Zet de week van 24 april dus maar vliegensvlug met glitterstift in je agenda want in die week zal er ELKE DAG een Theepot activiteit zijn. Inderdaad, in plaats van 1 activiteit om de 2 weken, gaan we ons een week lang samen amuseren om het bestaan van onze prachtige vereniging te vieren. Zonder nu al te veel te willen prijsgeven, lichten we toch al een tipje van de sluier! Dus, waar kan je je aan verwachten? De lustrumweek wordt een combinatie van ‘gekende’ Theepot activiteiten (zei er iemand theecantus?) aangevuld met enkele ‘speciale’ activiteiten (hoor ik daar de galabal klokken al luiden?). Bereid je dus maar voor op een week vol Theepot liefde want het lustrumcomithee (lees: oude theezakjes) en ik zijn er helemaal klaar voor om er samen met jullie een onvergetelijke week van te maken!*





Naam: *Iris Duthoy*

Functie: *Sfeerbeheer*

**Mocht jij de pin zijn van een activiteit hoe zou die pin eruit zien?**

*Mijn pin zou er heel vrolijk uitzien, met een klaproos want ik ben echt verslaafd aan klaprozen. Klaprozen zijn voor mij een speciale bloem. Deze pluk ik ook om te drogen. Ook zou ik er een quote op zetten want deze geven veel mensen steun, zo ook mezelf.*



Naam: *Marte Witters*

Functie: *Taart en Thee*

**Wat is jouw favoriete theemomentje?**

*Een winterse avond, buiten heel koud, binnen aangenaam warm. Een kersttheetje drinken uit een mooie theepot en mooie theeglaasjes en dat met aangenaam gezelschap (bv vriendjes). En bij dat theetje hoort natuurlijk ook een hapje...*





Naam: *Anke Christiaens*

Functie: *Taart en Thee*

**Omschrijf Moeder Theepot met een theesmaak:**

*Moeder Theepot is voor mij een combinatie van verschillende theesmaken. Zoethout is de eerste smaak: iedereen is hartelijk en ontvangt je vriendelijk met open armen. Munt zou ik ook toevoegen aan het mengsel omdat activiteiten steeds verfrissend zijn en iedereen zijn/haar/hen goesting kan vinden. Tot slot voeg ik ook nog wat mango toe als vernieuwende component, want Moeder Theepot blijft innoveren en originele activiteiten bedenken!*

Naam: *Chloé François*

Functie: *Taart en Thee*

**Acrostichon van jouw naam:**

*Constante nood aan knuffels*

*Hondennerd tot en met*

*Liefde voor thee en vooral ook voor taart*

*Oog voor detail, maar soms iets té*

*Eén stuk taart meer of minder maakt toch niet zo veel uit 😊*



Het Taart en Thee team!





Naam: *Fran Van de Velde*

Functie: *Activiteiten*

**Wat is jouw favoriete theemomentje?**

*Samen met vrienden, gedeeld met een lach en een stukje taart. En bij Moeder Theepot natuurlijk :))*



Naam: *Vincent Reverse (a.k.a. de Fons)*

Functie: *Activiteiten*

**Wat is jouw favoriete theemomentje?**

*Mijn favoriete theemomentje is toch wel de theecantus. Specifiek het moment waarop Matthias een vuilbak moest versieren en er ietsje later spontaan begon mee te dansen ook al was dat laatste niet gevraagd.*

Het team Activiteiten!





Naam: *Nele Van Caenegem*

Functie: *Redactie*

**Mocht jij de pin zijn van een activiteit hoe zou die pin eruit zien?:**

*Geel, maar het soort geel van een ondergaande zon en in het midden een zonnebloem of margriet want dat zijn mijn lievelingsbloemen. Dan een witte tekst langs de randen van de pin met mijn persoonlijke motto: 'Een dag niemand laten lachen, is een dag niet geleefd!'*

Naam: *Oshin Ghiotto*

Functie: *PR*

**Omschrijf Moeder Theepot met een theesmaak:**

*Ik denk vanille, want dat is warm, zacht en gezellig! Vanille heeft iets vertrouwds, een beetje zoals een nieuwe vriend waarmee het direct klikt*





# *Afscheid Anne-Fleur*

Ik ben een theekopje  
Warm van hart  
Zoals de thee die rondgeschonken wordt  
Door kopjes uitgedeeld, met liefde verspreid  
Die zich vloeiend uit in sfeer en gezelligheid

Als theekopje voel ik me thuis  
Op een plek waar hete lucht  
je brilglazen doet bedampen  
Waar je nieuwe mensen leert kennen  
en ontvangen wordt met open armen  
Waar taart een conversatiestarter is  
en wat de beste theesmaak is tot discussie kan leiden  
Waar iedereen zich thuis kan voelen  
en de zoete geuren je naar een veilige haven begeleiden

Theekopje staat voor zoveel meer  
dan een naam alleen  
Het proces van theetrekken  
valt ook niet met het water koken alleen uiteen  
Het is een lang proces van water koken,  
thee trekken en het met liefde uitschenken  
Wij theekopjes volgen deze levenswijze  
ook op vele andere momenten  
Door liefde, blijdschap en verhalen te delen met elkaar  
Zijn we als een goed getrokken thee het wachten meer dan waard





Liefste theekopjes en praesidium,

Wonderbaarlijke, prachtige personen die jullie stuk voor stuk zijn. Jullie uniekheid is bewonderingswaardig en een verrijking voor iedereen die jullie tegenkomt in hun leven.

Met pijn in het hart neem ik dit jaar afscheid van de functie Redactie. Over de reden waarom wil ik heel eerlijk zijn. Ik ben namelijk van mening dat iedereen wel eens wat hulp kan gebruiken, een stapje terug moet zetten en aan hun mentale gezondheid en verdere toekomst moet denken. Een gemakkelijke keuze is het niet, maar het is er eentje vol zelfliefde waarvan ik hoop dat iedereen deze op een bepaald moment in hun leven kan nemen wanneer hun lichaam en geest zeggen dat het nodig is. Want jullie zijn het stuk voor stuk waard om hier te zijn, de wereld heeft jullie nodig en er wordt om je gegeven. Misschien zijn deze dingen niet met het blote oog waar te nemen of zelfs te voelen, maar geloof me er denkt iemand aan je en jij bent de reden waarom iemands dag beter was of misschien waarom iemand de volgende dag zelfs gehaald heeft. Wees lief voor jezelf, denk aan jezelf en vergeet niet hoe prachtig je bent. Hoe dan ook herinnert deze redactie er je anders graag aan

Ik had het afgelopen jaar de grootste eer om de (in mijn ogen) meest wonderbaarlijke en emotioneel vervullende functie te mogen uitvoeren binnen Moeder Theepot, namelijk jullie redactie zijn. Jullie hebben me het vertrouwen gegeven om de letters van Moeder Theepot in handen te nemen. Om zo de woorden te vormen die tot de zinnen leidden en zo mee te schrijven aan het verhaal van Moeder Theepot als een geheel van al haar unieke theekopjes (inclusief praesidium). Ik zal het moment waarop ik mijn eerste theeblaadje aan jullie mocht laten zien nooit vergeten. Dat gevoel dat ik voor heel even een grotere verbondenheid kon creëren, via het gezamenlijk lezen van het theeblaadje, blijft me nog altijd bij en laat me een traantje wegpinken. Het is toch wonderbaarlijk hoe zo'n klein boekje als het theeblaadje zoveel mensen bij elkaar kan brengen, maar ik moet zeggen alle teksten in het theeblaadje zouden geen betekenis hebben zonder jullie, want jullie zijn wat het theeblaadje die warmte, liefde en herinneringen geeft. Het was echt de grootste eer om voor jullie te mogen schrijven, bedankt! Met veel trots kijk ik naar mijn opvolger Nele, die de functie geweldig zal doen!

Veel liefs Anne-Fleur



# *Solo travel story time*

Door Lena, Penning

## **Waarom iedereen een solo reis zou moeten doen! :)**

Met de examens voor de deur is vakantie net zoals de geur van wafels in het Gent-Sint-Pietersstation. Je kan ze bijna proeven terwijl ze jou naar zich toe lokken. Zo lokte Ryanair mij met haar ecologisch schandalige, maar economisch fanatische vluchten.



Er bestaan vele meningen over het solo reizen. Zeker over het solo reizen als vrouw. Onder andere de angst dat er je "iets" zou kunnen overkomen, "Het is toch een helemaal ander land waar je( soms) de taal niet van kent", "Wat als je gsm/paspoort gestolen wordt", "Reizen is zeer duur", "Een hostel, is dat niet super

sketchy" en ga zo maar door.

Dus... waarom daar niet nog een extra mening aan toevoegen? Ik zal proberen al deze vooroordelen te behandelen om jullie zo te overtuigen toch een solo reis te plannen deze zomer. :)

In februari ben ik voor het eerst helemaal alleen naar Milaan gegaan. Het idee van solo reizen zat al lang in mijn hoofd. Desondanks was het oorspronkelijke plan niet om alleen te gaan reizen, maar samen met mijn mama. Jammer genoeg testte ze positief net voor vertrek and so my adventure begins! Mijn solo reis kwam dus rapper dan ik zelf had gedacht, want binnen 48 uur moest ik op de luchthaven staan.



Om niet helemaal alleen in een Airbnb te zitten zonder mijn mama, besloot ik deze te annuleren en voor een hostel te gaan. Gelukkig waren er nog vele hostels die een bed vrij hadden. Na een beetje vergelijken leek Ostello Bello Grande de beste keuze: gemiddeld van prijs, heel veel goede reviews, propere kamers,

ruime keuken EN dakterras met hangmatten (ja de hangmat was mijn doorslaggevende factor don't judge me).

Het belangrijkste, nog meer dan de hangmat, waren de vrouwelijke slaapzalen. Ik koos voor een kamer van 5 personen. Na nog een aantal YouTube video's te bekijken van wat te bezoeken in Milaan en na het krijgen van mijn negatieve Covid -19 test was ik "klaar" om te vertrekken.

Het meest wonderbaarlijke aan solo reizen is hoe makkelijk je jou openstelt voor mensen en gewoon tegen vreemden praat. Je denkt misschien: 'Ja hoor Lena, je bent hoe dan ook al super sociaal dus dat is normaal dat jij dat doet.' Dit is deels waar, maar als ik op reis ben met iemand dan maak ik niet echt nieuwe vrienden.



Zie solo reizen als de eerste jaar hoger onderwijs toen je constant met nieuwe mensen sprak en nieuwe vrienden maakte. Reizen in groep is eerder zoals je tweede jaar waarin je al mensen kent en hierdoor sneller bij jouw vertrouwde vriendengroep gaat staan.

Met dat in gedachten begint mijn verhaal op het vliegtuig waar een ander meisje naast me op de vlucht zat. Ik wou al heel de vlucht tegen haar praten omdat ze ook een soloreiziger leek van mijn leeftijd, maar niet van België. Tegen de tijd dat we begonnen landen vond ik toch de moed bij elkaar om haar te complimenteren op haar armband en te vragen wat ze ging doen in Milaan. Wat bleek... ze was een Erasmus student die op uitwisseling was in België en die terug naar huis ging. Niet zomaar ergens in België, maar in Gent! Na te praten over Gent en gemeenschappelijke kennissen mocht ik meerijden van de luchthaven naar het centrum. Haar hele familie was zo vriendelijk en gaf me heel veel leuke etensplekjes als suggestie. Hoe ik dan nog eens in het fout hostel ben beland, is een verhaal voor een andere keer, maar ik ben er geraakt en wat een goede keuze! De man aan het onthaal was super vriendelijk net zoals de mensen in mijn kamer. Het was er heel jeugdig en in mijn kamer waren alle meisjes tussen de 18 en 22 jaar, wat super goed klikte. Als ik keek in de keuken, bar, etc. was zowat iedereen onder de 30 jaar. Ik was wel blij dat ik in een 'jongere' kamer zat waar iedereen alleen reisde en zeer open was. De eerste avond ben ik al direct met een ander meisje uit Frankrijk, dat ook net toekwam, gaan eten in een pizzeria.





De volgende dag besloten we ook om samen een free walking tour te doen. Hier leerde we nog iemand van ons hostel kennen. Na samen te eten zijn we boven op het dak van de Duomo geklommen, het was heel de dag donker en mistig, maar toen kwam als bij wonder de zonsondergang erdoor. Leuke verrassing! Camille, het Franse meisje, vertelde hoe ze voor Milaan een aantal dagen in Lake Como verbleef en hoe mooi en kalm het daar was. Het was minder dan een uur met de trein. Het mooie aan soloreizen is dan ook dat je niet moeten denken aan wat andere willen doen. Met maandag gewoon rondlopen en alles wat ik nog niet had gezien bezoeken, leek dinsdag dan ook de ideale dag om een daguitstapje te maken naar Como! (Als je ooit naar Milaan gaat, op maandag zijn monumenten en museums toe, bezoek Como op maandag i.p.v. dinsdag). Het was er inderdaad super kalm, maar naar mijn mening niet veel te doen. Ik weet dus niet wat ze er 3 dagen had gedaan. Het was nog veel te koud voor zwemmen of watersporten.

De wandeling boven op de berg voor het uitzicht was wel wonderbaarlijk. Een boek lezen aan het meer gaf me wel echt 'main characer' vibes. s 'Avonds kookte ik voor een aantal mensen in het hostel, aangezien de dag ervoor iemand anders me uitnodigde om mee te eten. Super gezellig!



Ondertussen was het woensdag en mijn laatste dagje... Ik had afgesproken met een vriendin uit Canada, ze was eigenlijk de hoofdreden van waarom ik naar Milaan wou gaan, maar ze had examens tot dinsdag. Het was super leuk haar terug te zien en we hebben vooral rondgewandeld, gegeten en genoten van elkaars gezelschap. Toen was het tijd om mijn rugzak te gaan ophalen uit de bagage storage van het hostel en de trein terug naar België te nemen... Ondanks dat ik niets speciaal heb gedaan van activiteit was dit zo een fantastische reis en kon ik niet dankbaarder zijn voor mijn mama die toch niet meeging. Ik zou het ook leuk met haar gehad hebben, maar alleen gaan opende echt deuren. Ik heb me nooit onveilig of eenzaam gevoeld. Het was heel vrij, heel spontaan en heel rustgevend op een manier

Als je nu denkt, okay je hebt met warm gemaakt om te gaan, maar ik heb nog steeds geen geld. Laat me dat vooroordeel ook doorbreken.

Ik werk aan de kassa van een doe-het-zelf-zaak voor 10 euro per uur en op een volle dag werk ik 8 uur. Das 80 euro per dag. Meestal gaat hier nog een beetje van af voor RSZ, dus om makkelijk te rekenen: 75 euro per dag.

Mijn volledig reis kostte 379 euro, dat is dus 5 dagen of dus 1 week werken.  
Dit was een budgetreis, maar het kan goedkoper als je dat wilt (zie tips aan het eind).

- €30 heen en terug vlucht zonder bagage inclusief donatie aan bos+ om mijn uitstoot te compenseren
- €24.4 NMBS ticket van - en naar de luchthaven
- €26.7 voor een covid test
- €125 voor 4 nachten in het hostel inclusief ontbijt, bespaar 20 euro door zelf brood en beleg te kopen
- €89 euro aan uit eten gaan + theetjes en taart in cafeetjes, bespaar hier door zelf te koken in het hostel
- €5.6 aan 2 avondmaaltijden omdat ik zelf had gekookt in groep. Maak vrienden in hostel, kook samen, bespaar veel geld!
- €13 metro tickets
- €23.6 treintickets naar Como en luchthaven
- €38 aan andere dingen: souvenirs, ticket om duomo te zien (15 euro) , tip voor guide, straatmuzikanten...



Ik vind 5 dagen werken voor 5 dagen reis zeker te doen. Is dit toch niet haalbaar voor jou, kijk naar Oost-Europese landen. Mijn vlucht naar Milaan was ongeveer even duur als een vlucht naar Tallinn of Warschau, maar het eten en de hostels zijn daar veel goedkoper. Denk bijvoorbeeld aan een hostel voor 15 euro per nacht in plaats van 32 euro per nacht. Kies je voor een land dat geen verplichte negatieve test wilt, bespaar je ook geld. Uiteindelijk heb je een trip voor 5 dagen, 4 nachten zoals ik die heb gedaan voor 200 euro!

Pro tip: wordt bevriend met Erasmus studenten die in Gent komen studeren en spaar veel geld uit aan overnachting en een gids. ;-)

Ik hoop dat ik jullie heb kunnen overtuigen. Stuur me zeker bij vragen of hulp bij het plannen van je (solo) trip!

I have to catch a plane. Lena out :)



# Verfrissend met thee

Door Vincent, Taart en Thee (praeses 2022-2023)

Heel graag deel ik met jullie twee heerlijke verfrissende drankjes op basis van thee!

## Thecocktail – Positivitea Martini

Benodigheden:

- Een glas
- 1 zakje Positivitea (ongeveer 4 g)
- 50 ml gin (meer of minder naar keuze)
- IJs
- 25 ml citroensap
- (200 ml tonic)
- 25 ml suikersiroop



Instructies:

1. Leg je zakje Positivitea in de gin voor minstens 15 minuten. Tip: Hou je van een wat straffere smaak en een wat fellere kleur? Laat het zakje dan wat langer trekken.
2. Doe het ijs in het glas en giet er de gin bij. Giet vervolgens het citroensap (psst...hierdoor zal de cocktail verkleuren) en de suikersiroop in het glas. De suikersiroop kan ook zelf gemaakt worden door 20 g suiker en 12 ml water aan de kook te brengen of direct in grotere hoeveelheid door 240 ml water en 200 g suiker aan de kook te brengen.
3. Je Positivitea martini is klaar! Ps: Je kan ook nog tonic bij jouw cocktail toevoegen om er een gin tonic van te maken!

## Theemocktail – Positivitea ice tea

Benodigdheden:

- Een glas
- 2 zakjes Positivitea (ongeveer 8 g)
- 1 l koud of warm water
- Een grote kan
- IJs
- Fruit (appelsien, citroen, rood fruit, bosbessen, ...)
- Suiker of honing



Instructies:

1. Pak een kan met koud water en leg er 2 zakjes Positivitea in.
2. Voeg naar believen suiker of honing toe en zet de kan een nachtje in de ijskast

Tip: Je kan stap 1 en 2 ook op een andere manier aanpakken door te starten met warm water. De thee zal hierdoor sneller trekken, maar het cold-brew proces zoals hierboven beschreven zorgt wel voor een verfijndere smaak.

3. Vul een glas met ijs en fruit en schenk hier de ijsthee over.
4. Je mocktail is klaar! Je kan nog verder afwerken met heerlijk fruit of iets kruidigs zoals een takje tijm, munt of citroenmelisse.





# Storytime with Thomas

Mijn theepot praesidium periode: kort, maar krachtig 😊

Een tekstje schrijven als afscheid aan het Moeder Theepot praesidium, euhmmm is het jaar al bijna voorbij dan? Ow shit, het is al mei! Dat was mijn eerste gedachte toen ik die vraag kreeg... Zonder het goed en wel te beseffen zitten we namelijk al aan het einde van het academiejaar, zot toch?! Ze zeggen soms 'Time flies when you're having fun...', awel ja daar zit waarheid in!

Neenee wees gerust, ik ga niet teveel vervallen in clichés of een melig betoog schrijven over hoeveel ik Theepot ga missen... Wat ik wel graag wil doen is even de tijd nemen om iedereen te bedanken. Ah nee wacht, weer zo'n cliché. Oké efkes iets anders dan 😊 Het afgelopen jaar had ik de eer om de social media en website van onze vereniging te beheren en er mijn eigen draai aan te geven. Ik was dus eigenlijk verantwoordelijk voor de online look van Theepot, zalig gewoon! Allez dat vond ik toch, ik kan alleen maar hopen dat jullie het even zalig vonden als ik hihi (en moest je nu aan het denken zijn 'Hmmm kweet het toch zo ni ze, twas maar half en half dit jaar', woepsieeee sorry daarvoor!). Los van het digitale kon ik ook mijn enthousiaste en vrolijke zelve zijn op de evenementen en bij iedereen eens een babbeltje gaan doen (bij deze ook mijn excuses aan de personen bij wie ik een beetje té spontaan hallo ben gaan zeggen en die in zichzelf dachten 'Wie is die rare gast hier nu, tof om u te leren kennen maar ge moogt terug weggaan ze' hehe!). Het was echt een geweldige ervaring en ik ga het volgend jaar super hard missen! Damn, nu heb ik het toch gezegd! Ach ja, tis wel de waarheid 😊

Alle gekheid op een stokje, oohh zoals de suikerspin op een stokje op de Greateast Showman, mannekes da was lekker! Sorry ik was efkes afgeleid hehe... Alle gekheid op een stokje, het was een fantastisch jaar waar ik, hoewel ik niet alles heb kunnen doen dat ik in het begin gepland had, met zeer veel plezier op terugkijk en ik hoop jullie ook! Mercikes aan iedereen, praesidium en theekopjes, om telkens weer te zorgen voor die gezellige sfeer! En wees gerust, jullie hoeven me niet te lang te missen want mijn roommate Vincent is verkozen tot praeses van volgend jaar, dus je zal me nog wel vaak op events tegenkomen, niet meer in mijn rol als PR, maar nog altijd even spontaan en enthousiast 😊

Groetjes, Thomas x





# Memes met Matthias

Door Matthias, Keizer Activiteiten



matthias wanneer de kaastaart wordt bovengehaald:





Niemand: .....  
 Absoluut niemand: ..  
 Sara op de cantus:



Aliona na een vergadering



eerste 5  
 min van  
 het  
 examen

laatse 5  
 min van  
 het  
 examen

# Theepotmascotte Pixie

Door Emmeline, Sfeerbeheer (Penning 2022-2023)

Dag liefste honden- en thee liefhebbers,

Ik denk dat iedereen wel ongeveer weet wie Pixie is, maar toch zal ik haar nog eens kort voorstellen. Zo kunnen jullie haar nog een beetje beter kunnen leren kennen! Pixie is een havanezer van 8 jaar. Ze slaapt veel en eet heel graag, maar het allerbelangrijkste... ze is onze theepot mascotte!! Op 19 maart 2014 werd Pixie geboren. Twee maanden later mochten we ze ophalen bij de fokker, maar helaas liep dit niet zoals gepland. Anderhalve week voor die datum viel de vrouw, die voor de hondjes zorgde, van de trap en was niet meer in staat om voor haar pupjes zorgen. Wij zijn dan ook Pixie zo snel mogelijk gaan ophalen. (De vrouw is trouwens ondertussen oké 😊)



Dit zorgde er wel voor dat Pixie te snel van haar moeder werd weggehaald. Volgens de dierenarts zocht Pixie daarom een nieuwe mama bij de eerste persoon die ze toen zag en ja, dat was ik. Als het je dus al opgevallen is dat je Pixie nooit zonder mij ziet, finally a reason :p. Je hebt misschien ook al opgemerkt dat Pixie een zeer rustig hondje is en zoals ik dus al zei heel vaak slaapt, but joke's on me. Niets is minder waar. Pixie is een volle



100% dramaqueen wanneer ze mij niet ziet. Natuurlijk niet alleen dan, maar ook jaagt ze graag op vogels, katten, honden, ... . De enige waarbij ze allang heeft opgegeven is onze andere hond, Skye, een golden retriever (en zo'n 20x groter dan Pixie :p).

Pixie en Skye amuseren hun samen met een tiktokaccount waar je onder andere Pixie op een stofzuiger kunt zien. So feel free om hun video's te bekijken: @skyythegoldenretriever. Naast een tiktok ster is Pixie ook gewoon een kothondje. Wekelijks gaat ze mee de trein en bus op naar Gent en terug. Daar heeft ze veel tijd om nieuwe trucjes te leren. Ze kan dan ook zotte trucjes zoals kusje, rollen, dansen en de leukste... niezen! Daarnaast zijn haar favoriete uitstappen toch zeker die naar de theepotkransjes waar ze geniet van jullie vele aandacht.

Hopelijk tot snel op een kransje volgend jaar!

Dog mom en sfeerbeheer, Emmeline 😊



# Met Gala à la Sara

Door Sara, Activiteiten (Vice 2022-2023)

## HET MET GALA

Maandag 2 mei was het weer zover, het jaarlijkse Met Gala. Hoewel er veel te vertellen valt over de geschiedenis, de locatie of zelf het doel ervan wil ik het daar nu niet over hebben, ik wil het hier namelijk graag hebben over de echte reden van het Met Gala, de outfits!

Er waren ongeveer een 600-tal gasten, wat betekent 600 outfits, maar laat ons hier voor het gemak de meest opvallende eruit pikken.

Vorig jaar was mijn persoonlijke favoriet duidelijk de jurk van Billie Eilish, al moet ik toegeven dat ze me dit jaar wat teleurstelde. Even ter informatie voor degene die dit gemist hebben, dit jaar droeg ze een volledig vegan outfit van Gucci, in de stijl van Bridgerton. Hoewel er op deze jurk op zich niets aan te merken viel, vond ik het niet meer zo spectaculair en zeker niet zo glamoureuus als vorig jaar. Natuurlijk was het ook moeilijk vorig jaar te overtreffen en lagen mijn verwachtingen vrij hoog, oordeel dus vooral zelf! (links 2021, rechts 2022)





Over de jurk van Kim Kardashian valt er veel te schrijven, ik denk dat ik het theeblaadje erover vol krijg als ik hard genoeg mijn best doe. Het komt er op neer dat ze een jurk van Marilyn Monroe aanhad, en niet zomaar één. Ze had het duurste kledingstuk ter wereld aan. Deze jurk is enkele jaren geleden voor maar liefst 5 miljoen dollar verkocht. Kim is er dan ook speciaal een goede 7 kg voor afgevallen om er zeker in te passen. Ze is als laatste gast aangekomen en kon door de strakke jurk amper de trappen op. Maar ze is er geraakt, in de jurk. Ze heeft er de afgelopen jaren dan ook enkele ravissante momenten op het Met Gala opzitten. Ik vond deze jurk wel mooi, maar niet 5

miljoen euro mooi. Het is natuurlijk de hele geschiedenis van de jurk die de prijs zo doet stijgen, en ik snap het verhaal errond wel. Al zou ik mezelf niet door al deze ongemakken loodsen voor deze jurk. Een crash dieet van 3 weken, je in beveiligde ruimtes omkleden omringd door bewaking en dan maar hopen dat er op het event zelf niets met de jurk gebeurt. Het doel is natuurlijk wel bereikt, de jurk is hét onderwerp van het moment.

Nu mijn persoonlijke favoriet van dit jaar...de jurk van Blake Lively. De grote strikken van de koperkleurige jurk van atelier Versace werden op de rode loper omgetoverd tot een lange ijsblauwe sleep. Het was een spectaculaire jurk. Dit in combinatie met haar kroon en de handschoenen die ze droeg, prachtig!!! Blake matcht ook elk jaar haar jurk met de loper, het was echt weer af!



Als laatste wil ik het graag hebben over één van onze landgenoten op het Met Gala, Stromae. Het feit dat er een Belg was uitgenodigd vond ik al goed genoeg, dus zal ik maar niet te streng zijn over zijn outfit. Het was wel een leuke outfit en natuurlijk vooral ook goede reclame voor zijn eigen kledinglijn Mosaert. De meeste mannen op het Met Gala zijn sowieso altijd wel een stuk minder glorieus gekleed dan de vrouwen en ik vind het wel een leuke touch hebben. Het is mooi en chique, maar valt bij de andere outfits wat in het niets.

Zo dit was het dan weer voor de column: Met Gala à la Sara.

Hopelijk hebben jullie ervan genoten! Laat ook zeker jullie mening weten!





# Afscheid Fien

Een Theepot-afscheidsbrief, dat was een moeilijke....

Overpeinzen, terugblikken, de letters verschenen, woorden en zinnen kwamen en werden weer doorstreept. En al wat rest is BEDANKT.

Bedankt voor alles.

Bedankt voor het warme onthaal, voor de overheerlijke taart, om me kennis te laten maken met waar ik ooit naar verwees als 'Warm water met een smaakje, maar ik smaak enkel water.'. Bedankt voor de kennis en vaardigheden die je me bijbracht en de kans die ik kreeg om te groeien. Maar vooral bedankt voor alle warme mensen die ik heb leren kennen tijdens mijn Theepot-jaren. Bedankt voor de vriendschap.

Ik wil graag het praesidium 2020-2021 bedanken. Ik heb ervan genoten jullie banners te mogen ontwerpen, en vooral om jullie hoofden te verknippen en ze dan in de banners te verwerken.

Praesidium 2021-2022, dankjewel voor jullie inzet. Voor de leuke babbels en mooie vriendschappen. Dankzij jullie sluit ik mijn Vice-jaar af met een zeer warm gevoel.

Aan het nieuwe praesidium geef ik graag nog volgende boodschap mee: veel succes, laat onze geliefde Moeder Theepot bloeien als nooit tevoren in haar TIENDE levensjaar, maar vooral, geniet er van!

Met een zwaar hart neem ik afscheid van Moeder Theepot, maar tegelijkertijd met een gerust hart vol goede hoop maak ik plaats voor de nieuwe garde. Doe dat goed, lieverds, ga er theegegaan!

Moeder Theepot, bedankt om mijn academische carrière net dat tikkeltje interessanter te maken.

Loviesss Fien







# Frangipanetaart

Door Melina, Taart en Thee



Graag deel ik met jullie één van mijn favoriete taarten!

Ingrediënten (voor 8 personen):

- 220 g Bloem
- 75g Suiker (bodem)
- 1 el Vanillesuiker
- 1 Ei (bodem)
- 140 g Boter (in vlokjes, voor de bodem)
- 180 g Boter (vulling)
- 180 g Suiker (vulling)
- 4 Eieren (vulling)
- 6 el Abrikozenconfituur
- 5 druppels Amandelessence
- 200 g Amandelpoeder
- 80 g Amandelschilfers
- Zout

Bereiding:

**Belangrijk: Indien je liever een kant en klare taartbodem gebruikt, sla stap 1 en 2 dan over!**

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Meng voor de bodem de bloem, suiker, vanillesuiker en een mespunt zout. Maak een kuiltje in het midden en breek er het ei in. Verdeel de boter in vlokjes over de bloem en kneed tot een soepel deeg. Wikkel het deeg in huishoudfolie en leg het daarna een halfuurtje in de koelkast.
2. Rol het deeg uit tot een cirkel.
3. Beleg de ingevette taartvorm met het deeg. Beleg met een vel bakpapier en bakbonen en schuif 15 minuten in de voorverwarmde oven. Laat dan afkoelen op een rooster. Verwijder het bakpapier met de bonen. Laat de oven aan staan.

4. Klop voor de vulling de boter schuimig met de suiker en voeg de eieren toe. Roer er het amandelpoeder door en breng op smaak met amandelelence.
5. Verwarm de confituur en verdeel hem over de taartbodem. Plaats er vervolgens de amandelvulling op en bak de taart 30 minuten in de voorverwarmde oven.
6. Bestrooi met amandelschilfers en zet nog 10 minuten in de oven. Laat de taart afkoelen en klaar!

### Tips en weetjes 😊

1. Als je een smeüigere frangipanetaart wilt, leg je best een dikkere bodem confituur.
2. Je kan met de versiering van deze taart vele kanten uit. Je kan er suikerglazuur op doen of amandelschilfers of beide!
3. Julie's house is mijn favoriete plek om taarten te halen (en te eten).
4. Matthias moet mij nog altijd een stuk taart.



5. Wist je dat Moeder Theepot 'Kat zoekt thuis' sponsort en door taarten te bestellen bij Cake Moss gaat 4% van de opbrengsten naar dit goede doel?

Bron: Libellelekker. (z.d.). Frangipanetaart. Geraadpleegd op 6 mei 2022, van <https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/11316/frangipanetaart>



# *Afscheid Maja*

Hi peeps,

Omdat ik niet het meest sentimentele type ben, zullen jullie wat moeten werken om mijn afscheidsboodschap te pakken te krijgen. Als je alle woorden hebt aangeduid, vind je de boodschap terug die ik voor ieder van jullie heb. (Je mag woorden in elke richting zoeken)

THEEPOT

VINCENT

PRAESIDIUM

ALIONA

MELINA

FIEN

LENA

ANNEFLEUR

SARA

THEEKRANSJE

MATTHIAS

THOMAS

EMMELINE

MAJA

KOFFIE

CHOCOMELK

THEE

TAART

A N N E F L E U R I K E  
G C H O C O M E L K M J  
A J U T A A R T E M A S  
L L I F E K E I E H T N  
V L I H S E T L A R T A  
I E D A N O I L A H H R  
N N R M P N I F O S I K  
C A S E E M E M F N A E  
E M E L I N A I L O S E  
N H O V E S Y J O U K H  
T M U I D I S E A R P T

Ik ben superblij om deel uit te maken van de Theepotfamilie. Steunend door dik en dun en vriendschap en liefde voor iedereen. Stuk voor stuk prachtige mensen, die mijn hart keer op keer laten lachen.

Jullie zijn nog lang niet van me af! Tot volgend jaar mijn liefste Theepot <3

And that's the tea.

xxx Maja out

# De kronieken van Matthias Lambrecht

De kronieken van Matthias Lambrecht: Keizer der Activiteiten , vijand van kaastaart , maker van memes, eter van taart, unaniem verkozen tot “meest waarschijnlijk een seriemoordenaar”, betwijfelaar van pastelkleuren , de man van Melina’s dromen en Aliona’s nachtmerries.

Moeder  
theepot: wij  
hebben een  
vereniging met  
taart en thee



2013: Gent bruist van het studentenleven en in de Overpoort vloeit rijkelijk het bier. De studenten zijn vrolijk, maar ze missen iets .... Een warme drank voor het uitgaan, ..... een hongerke naar iets zoets..... een plaats om vrienden te maken na de les ....iets , iets met bloemen. In de richting geschiedenis staan 3 helden samen op met een andere student om aan deze vraag te voldoen, deze helden wiens naam verloren is aan de tijd (= ik had geen zin het op te zoeken) komen samen in de Thermanal en smeden moeder theepot

..... de saga begint. Doorheen het land verspreidt de legende van deze groep, die samenkomt op speciale gebeurtenissen genaamd kransjes. De gezelligheid en het leden aantal groeit van een handvol naar een tiental tot uiteindelijk in 2018/2019 na een radio-interview naar honderden studenten.

Het is op dit moment dat een jonge knappe geschiedenis student besluit lid te worden van het comithee na het jaar daarvoor al lid te zijn geweest. Het jaar kent het begin van de memes, maar ook veel uitdagingen met lange rijen voor taart, thee en vooral de inkom. De zaal zit altijd bomvol en er is zelf niet altijd genoeg plaats om zelfs nog maar op de grond te zitten. In het tweede semester neemt dit wat af naar een wat meer gezellige drukte en besluit Matthias lid te worden van het praesidium. Na een zware verkiezing worden Matthias en Isaura verkozen tot activiteiten en Matthias als ontegensprekelijk het knapste mannelijke praesidium lid.

Het volgende jaar is er een met wilde plannen: een theepot cantus grootser dan ooit, een Japanse avond met zeer veel sushi en een karaoke avond. Elk van deze ideeën heeft zijn eigen problemen: corona, dat de cantus een week

ervoor ondermijnd, een zekere vereniging die een samenwerking plots afbreekt en de Thermanal wiens technische infrastructuur het laat afweten. Met volharding, enkele huilbuien, taart en een emotionele steundekentje worden deze zaken overwonnen. Het volgende jaar zal getekend zijn door beperkingen en corona. Dit jaar gaat samen met Jarno onze held, onvermoeibaar door. Het is een jaar dat in het teken staat van blijven proberen, alternatieven te vinden, alliteraties en allittheerelaties en zeer veel ... zeer veel memes. De strijd om de leden geweldige evenementen te bezorgen is er geen zonder gevaren en onze toekomstige keizer moest zelfs een keer naar spoed. De kwade tongen van de wereld zullen beweren dat dit was door lomp zijn, en wel we kunnen ze niet tegenspreken, maar desalniettemin wordt de keizer gekroond en kan aan het volgende jaar begonnen worden. Deze keer staat hij alleen de loodzware last wegend op zijn schouders, vastberadenheid brandend in zijn ogen. Het is waar dat Sara hem komt versterken na een paar maanden, maar dat klinkt niet indrukwekkend genoeg... waar was ik a ja: vastberadenheid, six pack en safier blauwe ogen.

Het eerste semester ziet hem mensen samen brengen op de bingo en de hoeveelheid uitgeschreven moordmysterie op de Clutheedo doet één theekopje zelfs vragen: "Wat is er mis met u.". Als inzet iets mis is dan heeft de keizer zware psychiatrische hulp nodig in de examens. Op dit moment van algemene wanhoop is er een man die opstaat en zegt "Iemand zin in Shrek op zaterdag?". Het antwoord is natuurlijk een uitbundige ja en elke week zijn er een handvol mensen die komen kijken en alweer een groot aantal memes die verschijnen, zeker wanneer onze man doorheeft dat hij direct kan posten als theepot en absoluut niemand hem kan stoppen. De quiz wordt het starschot van zijn laatste semester, maar wordt al snel overschaduwde door de cantus waar deze Romeo direct een presentatie geeft van hoe je een vuilbak binnen de minuut versierd.

Met de greateast showman komt er een einde aan de ongetwijfeld meest meme gevulde carrière in theepot. Matthias laat een uiteenlopend nalatenschap achter bestaande uit veel gegeten taart, zweet op de tafels die hij hielp klaarzetten (vooral degene waaraan jullie nu zitten), mogelijks moord, een vreemde sinterklaas, een licht overdreven artikel in het theeblaadje, bizarre quotes, maar vooral de terugkerende gedachte "Wat is er mis met die jongen?"

# EnterTHEEnment

Door Fien, Vice

## Theeslag

Theeslag is onze versie van het bekende spel Zeeslag. Vind de verspotte theevoorraad! De theevoorraad bestaat uit één zoetvoorraad (4 vakken), 2 kruiden\* (3 vakken), 3 bekers (2 vakken) en 4 tasjes (1 vak). De cijfers geven aan hoeveel onderdelen van de voorraad zich in die rij of kolom bevinden. De voorraden raken elkaar niet, ook niet diagonaal! De grijze vlakken geven je al een tip over wat er verborgen zit.



\*Ja het zijn koffiebonen maar t is het idee ;)





# *Euhm...wat?!*

Door Lena, Penning

Jullie kennen het principe volgens mij al ondertussen. Let zeker ook op de steeds terugkerende namen, het zegt veel... 😊

Vincent: o nee ik heb geen andere broek mee

Vincent : thee maakt vlekken

Fien: niet alleen thee

Melina : Ik heb denk ik een unicorn

Melina: Pas op ik zit dan met de scherven 😂😂😂

Matthias : Branden zult gij keter in de heetste hel 😏😏😏

Matthias: Een vent moet minstens een keer in zijn leven goed de flosch hebben gepakt

Aliona: Ik zat aan iemand zijn kont sorry

Aliona: Aaaaah melina en ik dachten dat jij (Lena) een fiets had gestolen

Fien : (theepottaart, geen vistaart)

Aliona: Lenaaa, wil je eens komen om mijn kont vast te houden

Aliona: Unpopular opinion: een theepot geeft licht onder een black light

Matthias: ik .....sorry hiervoor.....ik pel ze beiden graag af 😎😂 (garnalen en bh's)

Sara: Soms zeg ik dingen en dan vergeet ik dat er mensen luisteren

Maja: Sara, je wordt dit jaar geen propere Sara maar een vice sara

Sara: ik denk dat een zatte aliona veiliger is om te rijden dan ik





# Sponsors

Graag bedanken we onze sponsors van dit Moeder Theepotjaar!!



SILVER  
TIE

PAPIER & CO



RELEASE TEA



javana

PAARD  
VAN  
TROJE

BOEKHANDEL KOUTER GENT

PIET

— moodshop.com



eSupply



Puur Thee

EMMY'S  
*eats and sweets*

17  90  
Vr Tienenteyn-Verlent



MAYANA  
CHOCOLADEBAR



Nam's thee 



Standaard  
Boekhandel

Jenthly  
DESIGN



# Aftiteling

Hiermee zijn we op het einde gekomen van dit theeblaadje.  
Graag bedanken we

onze ereleden,

onze prosenioren

Evelyn Boone  
Dagmar De Brucker  
Jarno De Coster  
An De Gucht  
Anouk De Meulemeester  
Kevin Ibech  
Lynn Ide  
Frederic Mignon  
Achim Vandierendonck

Pieter De Pauw '13- '14  
Anouk De Meulemeester '14- '15  
Kato Van Eekert '15-'16  
Mai Linh Verdonck '16-'17  
Frédérique De Baerdemaeker '17-'18  
Aïsha Deman '18-'21

en uiteraard ook niet te vergeten iedereen die meegeholpen heeft aan het theeblaadje door een artikel te schrijven. In dit geval heel het praesidium!

*Warme theegroetjes,  
Anne-Fleur, Redactie en Lena, Penning*

## VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Anne-Fleur Bogaert  
Vlietje 4  
Deinze 9850 België  
CONTACT [info@moedertheepot.be](mailto:info@moedertheepot.be)

# MOEDER THEEPOT



Gelieve dit Theeblaadje niet  
op de openbare weg te gooien.